



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | **september 2021** |

Niets dan liefde

Met dat de scholen weer zijn begonnen begint ook het nieuwe seizoen in de parochie. Beter dan vorig jaar om deze tijd maar nog niet helemaal onbevangen. Er zijn nog altijd richtlijnen in de omgang met elkaar en onzekerheden over verruiming. De nieuwsberichten verhalen ons over het geweld en de natuurrampen in onze wereld. Kort en goed, het is nog niet als 'vanouds'. Of dat er ooit weer komt? Wie zal het zeggen. 'God knows', luidt een Engels spreekwoord, 'God weet het' en dat doet Hij. Dat is een van die zaken die onveranderd zijn gebleven. Te midden van alles wat er gebeurt mogen wij ons bemind en geliefd weten. Aan de christenen in Rome schrijft Paulus: 'Wees elkaar niets dan liefde verschuldigd'. Een mooi moto om mee aan de slag te gaan, een mooie uitdaging om waar te maken.

Bron: Rom. 13,8

Pw Marlène Falke-de Hoogh, belhamel van Zuid.

CORONA-UPDATE

Op 20 september worden de regels door de overheid herzien; we hopen op verdere versoepeling. Tot dan houden we ons aan de 1,5 mtr afstand, is er geen samenzang en registreren we onze bezoekers bij binnenkomst. Houdt daarom de berichtgeving vanaf 20 september goed in de gaten.

ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER

Wo 01			Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping
Wo 01	Antonius	14:00 - 15:00	Bijeenkomst Franciscaanse Seculieren (OFS) Aanmelden: kootleo@hotmail.com
Wo 01- Do 09	Digitaal	17:00 - 17:15	Noveen-gebed 'De Schepping ons een zorg' per ZOOM, gebruik deze link: https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09 Een tekstboekje kunt u aanvragen mij Marlène Falke m.dehoogh@hotmail.com
Do 02	Hartebrug	12:30	Eucharistieviering met speciale aandacht voor de Schepping
Zo 05	Maria Midd.	13:00	Afvalrapen in de Stevenshof. Informatie: Jan Akerboom 06-19019983 janakerboom@casema.nl
Za 11	Hartebrug	12:00 - 16:00	Open Kerk, met o.a. informatie over Laudato Sí
Do 16	Antonius	20:00	Bijbelstudie o.l.v. catechete Marieke Maes
Za 18			Wereldopruimdag Extra opruimacties in stad en regio
Zo 19	Antonius	10:00	Begin Vredesweek Oecumenische Viering
Wo 22	Opstandingskerk	14:00	Buurtinitiatief Zuidwest , in gesprek met wet- houder Marleen Damen (zie aankondiging)
Wo 22	Antonius	13:30 - 16:00	Bibliodrama met p.w. Marlène Falke. Het stof van je schoenen slaan en verder trekken. Een speelse manier om een Bijbeltekst te verkennen en je erin te verdiepen. Aanmelden bij: pw. Marlène Falke m.dehoogh@hotmail.com
Za 25		10:30 - 13:00	Workshop: assisteren bij een eucharistieviering, voor misdienaars, acolieten,.. Aanmelden bij pw. Marlène Falke m.dehoogh@hotmail.com
Za 25	Sint-Petrus	13:00	Zwerfvuil rapen
Zo 3/10	Hartebrug	11:15	Franciscusviering, voorganger pater Ter Maat
Ma 4/10	Maria Midd	19:00	Franciscusviering Franciscaanse Seculieren

VERTREK MAURICE JONGMANS ALS PAROCHIE BESTUURDER

Tijdens de zomerstop heeft Maurice besloten te stoppen als bestuurder van de parochie HH Petrus en Paulus, vanuit/namens de Regio Zuid.

Dat is erg jammer want Maurice had met zijn ervaring uit de financiële wereld een scherpe blik op het reilen en zeilen van de parochie, toch een bedrijf met een jaarrekening van meer dan 1 miljoen, 10 man/vrouw personeel en veel onroerend goed. Dat laatste betreft kerken maar ook woningen en een winkelpand aan de Haarlemmerstraat dat commercieel wordt verhuurd. Maurice droeg bij aan meer structuur in de jaarlijkse reserveringen voor groot onderhoud in de grote parochie en deelde zijn kennis omtrent een goed vermogensbeheer.

In de praktijk neem je soms als bestuur besluiten onder invloed van externe factoren: wensen van bisdom en bisschop en/of omdat er deadlines dreigen van miljoenensubsidies van de overheid. In dat spanningsveld trekt de ene bestuurder een andere streep dan de andere. Dat betreurt maar respecteer ik.

Maurice stopt helaas ook als lid van de beheercommissie (BC) van de Hartebrug waarin nu alleen nog KlaasJan Schoppink zit. Gelukkig is de BC van de Hartebrug al min of meer opgegaan in de BC van Regio Zuid, maar toch zijn extra helpers zeer welkom. Denk niet te gauw “dat is niets voor mij”! Ervaring is niet per sé noodzakelijk, wel enthousiasme, gevoel voor cijfers/techniek en wat tijd.

Wilbert van Erp, vicevoorzitter parochiebestuur

LIVESTREAM VANUIT DE ANTONIUSKERK

Op 19 september starten we met het livestreamen van de vieringen in de Antoniuskerk. We werken met één camera die meerdere vooraf ingestelde posities kan innemen. De vieringen zijn te volgen op kerkdienstgemist.nl De oecumenische viering op vredeszondag krijgt de primeur. Max Spruijt, Henk van Wijk en Jan Akerboom gaan de uitzendingen verzorgen. We breiden onze groep graag verder uit..... Interesse? Neem contact op met Jan Akerboom.

In de Maria Middelaeskerk gaan we livestreamen na voltooiing van de renovatie.

NIEUWS UIT KRAPE (LETLAND)

In 2003 is de Leonarduskerk aan de Haagweg gesloten. Veel van de inboedel heeft een goede bestemming gevonden; zo zijn de kerkbanken en de kerkklok naar een kerkje in Letland gegaan, waarbij Jan Akerboom en zijn gezin een actieve rol hebben gespeeld.

Jan heeft in 2004 de spullen aangeboden aan de predikant (Jānis Springis) van het Lutherse kerkje in het dorpje Krape. Het 200 jaar oude kerkje zag er toen nog abominabel uit: slecht onderhouden, verveloos en zonder toren-met-kerkklok. Die toren was in de jaren 20 van de vorige eeuw tijdens een hevige storm vernield en de klok is gedurende de sovjet-tijd geroofd en spoorloos verdwenen.

Maar inmiddels heeft de piepkleine geloofsgemeenschap zelf niet alleen de kerk geverfd, maar ook voor het geld en voor vaklui gezorgd waarmee de toren aan de hand van het oorspronkelijke ontwerp kon worden herbouwd. Bijzonder, al was het alleen maar omdat dat bouwplan decennialang spoorloos is geweest. Het is bij toeval teruggevonden bij de sloop van een oud schoolgebouw.

Momenteel wordt de klok tweewekelijks geluid ter aankondiging van de dienst, wat betekent dat de van de Leidse Haagweg afkomstige klok nu in de toren hangt en wordt gebruikt! Geweldig dat we elkaar zo kunnen helpen!



Oud



Nieuw

EEN SCHONE BUURT LIGT VOOR HET OPRAPEN

Zwerfvuilrapen voor Laudato Sí

Op zaterdag 25 september van 13:00 tot 14:00 uur gaan we afvalrapen in de omgeving van de Petruskerk; we starten bij de hoofdingang van de Petruskerk. Voor grijpers, vuilniszakken en handschoenen wordt gezorgd. Eventueel kunt u zelf een veiligheidshesje meenemen.



Terugblik: Op zondag 5 september gingen we afvalrapen in de Stevenshof. Naast enkele 'rapers' zijn we met 6 personen per kajak en kano de wateren van de Stevenshof gaan schoonvissen. 'Rapers' en 'vissers' verzamelden in totaal 6 vuilniszakken zwerfvuil. Een mooi resultaat en dankzij het mooie weer hadden we bovendien een mooie wandeling en vaartocht.



BUURTINITIATIEF ZUID-WEST

Terugblik: In restaurant 'De Tuin van de Smid' vond op 14 juli nam Beb van Houten, IVN-gids ons mee in een veelzijdig boeiend verhaal over Polderpark Cronesteijn. Opmerkelijk detail uit haar verhaal: er bestaat ter plaatse een rollatorwandelgroep voor wie slecht ter been is en toch wil wandelen. Casper van Dongen speelde op zijn viool meeslepende melodieën geïnspireerd op de natuur. En er was –corona-proof- gelegenheid tot ontmoeting. Een mooie middag.

Vooruitblik: Op 22 september, in de Opstandingskerk, is wethouder Marleen Damen onze gastspreker over het thema: 'Prettig ouder worden in de wijk'. Zie onderstaand affiche. Aanmelden kan op secretariaat@lamgodsleiden.nl of telefonisch op 071-5310162

BUURTINITIATIEF ZUID-WEST

**In gesprek met
WETHOUDER MARLEEN DAMEN
over
'Prettig ouder worden in de wijk'**

woensdag 22 september 2021

14.00-16.15 uur

Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1

Carolien Devilee, piano en zang.

Iedereen is welkom.

Buurtinitiatief Zuid-West, een initiatief van PKN Zuidwest, RK-kerk Lam Gods, Apostolisch Genootschap en Chr. Ger. kerk ZW, financieel ondersteund door Stichting Carolusgulden en Protestantse Gemeente Leiden.

VOORSTELLING KEES VAN DER ZWAARD

Terugblik: Ontroerend en humoristisch.

Op 5 augustus jl. hebben zo'n 70 mensen van De Verbinding, de parochiekern Lam Gods en de protestantse gemeente Leiden Zuidwest kunnen genieten van een prachtige voorstelling in de Antoniuskerk, waar we gastvrij ontvangen werden. Kees van der Zwaard trad daar op; allerlei levensliedjes én teksten over oud zijn passeerden de revue. De sfeer was intens, maar bleef lichtvoetig. Een kleine greep uit al het moois dat voorbij kwam:

We hoorden prachtige liedjes over de tijd en over hoe je er naar kunt verlangen om je overleden moeder nog weer eens te spreken. Ook een gebed met muziek op de achtergrond waarin Maria zacht om genade werd gebeden voor al diegenen die buiten de boot vallen, inclusief wijzelf..

Van der Zwaard schetste met kleine verhalen een treffend beeld van vroeger. Over een man bijvoorbeeld wiens vrouw dementeerde en die hij nu verzorgde. Hoe ongemakkelijk dat voelt omdat je elkaar vroeger amper naakt zag.

We hebben een heel mooie, verbindende middag met elkaar gehad! Dat bleek ook uit het nagesprek.

In een poging iets van de sfeer weer te geven eindig ik als groet met een refrein uit één van zijn liedjes:

“Adem, adem, adem mijn kind
drink van het leven , drink van de wind”.

Jorine de Klerk

FAMILIEBERICHTEN

Gedoopt:	<i>Hartebrug:</i>	22 augustus:	Pamala Labblad
		5 september:	Jean Baptiste Miedema
	<i>Sint-Petrus:</i>	4 september:	Faye Vesper Leonora van der Hulst
Getrouwd:	<i>Hartebrug:</i>	26 augustus:	Fons den Ridder en Bianca Akkermans
Overleden:	<i>Sint Petrus:</i>	9 juli:	Johan Hubert (Hans) Timmers (96)
		11 augustus:	Gerardus (Gé) Bots (96)
	<i>Lam Gods:</i>	6 augustus:	Allegonda Maria Euphrasia (Gonny) Bots (73)

IN MEMORIAM GONNY BOTS 1948- 2021

Gonny Bots is vrijdag 6 augustus overleden aan de gevolgen van kanker. Zij was 73 jaar.

Gonny was 'n trouwe parochiaan en een fantastische vrijwilliger voor onze parochie.

23 jaar was zij 'n trouw lid van het koor, eerst vele jaren van het Antoniuskoor, dat later het Lam Gods koor werd. Zij hield de koormappen voor alle koorleden bij en verzorgde het archief van alle bladmuziek.

Gonny was actief bij het schoonmaken van de Antoniuskerk, is 'n aantal jaren lid van de pastoraatgroep geweest (met liturgie in haar portefeuille). Zij organiseerde de bezorging van 'Rondom de Kerk'.

Bescheiden als zij was, deed zij, zeker als echtgenote van de koster van de Antoniuskerk, veel meer dan wij weten. Wij zijn haar daar zeer dankbaar voor!

Wij verliezen in Gonny een rustig en vriendelijk, niet op de voorgrond tredend, maar bijzondere vrouw. Ze was iemand van wie we allemaal veel hielden! We zullen haar missen!

IN MEMORIAM Gé BOTS 1925 – 1921

Een kleine 70 jaar geleden stonden er op een donkere winteravond een stuk of 5 jongens van nog geen 10 jaar oud op de Jan van Houtbrug. Ongeveer op de plek waar jarenlang 's zomers altijd dat ijskarretje van Luigi Belfi stond.

In het donker konden we vanaf die brug mooi naar de sterrenhemel kijken. Want daarover vertelde meneer Bots ons een mooi verhaal. In mijn herinnering een soort college.

We hadden net met het jongenskoor in het lokaal aan de Garenmarkt gerepeteerd en liepen met elkaar weer naar huis. Ik vond het verhaal bar interessant en weet nu nog steeds Venus en het sterrenbeeld De Voerman te vinden. Maar daar houdt het ook wel zo'n beetje mee op.

Over de muziek hebben we het daarna veel vaker gehad. Want, toen ik de baard in de keel kreeg en vervolgens lid werd van het herenkoor, was meneer Bots er nog steeds. En zoals we nu weten, zou dat de komende 55 jaar niet veranderen. Samen met de heren Rijnbeek en Devilee vormde hij een goed op elkaar ingespeeld drietal, dat met een groot herenkoor van meer dan 25 man de liturgie kon verzorgen. En op hoogtijdagen werd daar een flink jongenskoor aan toegevoegd.

In die samenstelling konden ook grote zes stemmige missen van Strategier en Andriessen worden uitgevoerd.

Toen de heer Rijnbeek vertrok, vulde meneer Bots het gat op. Totdat Thijs Kramer kwam. Die deed alles (spelen en dirigeren) zelf. Maar ook toen bleef hij beschikbaar om een speelbeurt van hem over te nemen als dat nodig was. Meneer Bots, zoals ik hem toen nog steeds noemde, begeleidde het koor ook op het orgel bij de opname van de langspeelplaat in 1984. Er is zelfs een behoorlijke periode geweest dat hij het hele koor in zijn eentje volledig onder zijn hoede nam, omdat na het vertrek van Thijs Kramer niet zo snel een acceptabele opvolger gevonden kon worden. Wat zich herhaalde toen Michel de Haas vertrok. Hij heeft ons toen, zowel met de repetities als met de wekelijkse zondagvieringen, belangeloos door moeilijke periodes heen geholpen.

Hij bleef bij ons koor betrokken en verzorgde vele jaren met leden van het inmiddels opgerichte dameskoor alle huwelijksmissen. Zo veranderde “meneer Bots” voor mij in de loop der jaren geleidelijk aan in Gé Bots.

In die periode heeft hij ook dat spiegelkje op de speeltafel van het orgel gefabriceerd. Met allerlei kunstige scharniertjes kan dit spiegelkje in elke gewenste stand gezet worden, zodat de organist altijd kan zien wat er op het altaar gebeurt. Wáár de speeltafel ook staat.

Het koor benoemde hem tot erelid, waarmee zijn naam naast die van Thijs Kramer kwam te staan. Hij heeft zoveel voor het koor betekend, dat zijn erelidmaatschap terecht in de rouwtekst wordt vermeld.

Over zijn entree bij het Sint Petruskoor vind ik in de Kroniek van het Herenkoor slechts de volgende korte, droge vermelding: Op 1 september 1940 kwam G. Bots als vijftienjarige erbij als hulporganist en vervanger.

Van 1940 tot nu kunnen we best een behoorlijk poosje noemen. We hebben dan ook heel veel moois met elkaar mogen beleven. Ik ga zeker niet proberen om volledig te zijn. Maar wat niet onvermeld mag blijven, is zijn bijdrage aan de Kroniek van het Herenkoor die ik net al noemde. Die Kroniek werd in 2002 geschreven bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Herenkoor. Gé schreef daarin een bijna wetenschappelijke verhandeling over de ontwikkeling van de kerkmuziek in diezelfde 125 jaar. Met literatuurverwijzingen en al. En hij vond het nuttig om daarbij het Gregoriaans als uitgangspunt te nemen. En dus begint zijn bijdrage feitelijk ongeveer in het jaar 600. Ga er maar aanstaan.

Gé kon niet zonder muziek. Dat zal wel duidelijk zijn. Met grote bewondering sprak hij ook over zijn moeder, die vóór haar huwelijk in staat was om Hendrik Andriessen als kerkorganist te vervangen. De mis van Goller, waar we het Kyrie uit gehoord hebben, had bij haar en bij Gé een speciaal plekje.

Tot het laatst toe stond er muziek op zijn orgel thuis. Want hij had snode plannen om nog een tweede CD met zijn orgelspel vol te spelen. Tegelijkertijd hoefde hij er

niet op gewezen te worden dat dat misschien niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Hij verving de wat moeilijkere stukken uit eigen beweging door iets eenvoudiger repertoire. Accepteren hoorde er voor hem gewoon bij. Met enige zelfspot kon hij daar heel goed mee uit de voeten. Het mooie was dat de plannen bleven.

Maar nu heeft hij zich er toch echt bij neergelegd.

Vandaag kijken we met elkáár naar boven en zien één ster meer.

Gé, geweldig bedankt voor de vele mooie jaren en voor alles waar wij als koor van hebben mogen profiteren maar bovenal met heel veel plezier en dankbaarheid aan terugdenken.

Ton van Schie

VIERINGEN IN SEPTEMBER

Vr 03	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Za 04	Sint-Petrus	17.00	Eucharistieviering
Zo 05	Antonius.	09.30	Eucharistieviering
Zo 05	Hartebrug	11.15	Eucharistieviering <i>ook online</i> ¹ kinderwoord-dienst
Di 07	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Vr 10	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Za 11	Sint-Petrus	17:00	Eucharistieviering
Zo 12	Maria Midd.	09:30	Eucharistieviering
Zo 12	Hartebrug	11:15	Eucharistieviering <i>ook online</i> ¹
Di 14	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Vr 17	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Za 18	Sint Petrus	17.00	Eucharistieviering
Zo 19	Antonius	10:00	Oecumenische viering <i>ook online</i> ²
Zo 19	Hartebrug	11:15	Eucharistieviering <i>ook online</i> ¹ kinderwoord-dienst
Di 21	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Vr 24	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering
Za 25	Sint Petrus	17.00	Eucharistieviering
Zo 26	Maria Midd.	09:30	Eucharistieviering / kinderwoorddienst
Zo 26	Hartebrug	11:15	Eucharistieviering <i>ook online</i> ¹
Di 28	Sint-Petrus	09:00	Eucharistieviering

¹ Livestream link via www.hartebrug.nl/vieringen

² Livestream via www.kerkdienstgemist.nl

KINDERWOORDDIENSTEN

In de Hartebrugkerk is er iedere 1^e en 3^e zondag van de maand kinderwoorddienst.

Iedere vierde zondag van de maand is er weer kinderwoorddienst in de Maria Middelareskerk, op de vertrouwde wijze van vóór corona, dat wil zeggen de kinderen gaan aan het begin van de viering naar de pastorie voor de kinderwoorddienst en nemen weer plaats bij hun ouder(s) of verzorger(s) na de preek, nadat ze eerst nog iets vertellen over hun activiteit.

INTENTIES

Hartebrugkerk

Voor de zieken, thuis en in de ziekenhuizen en verpleegtehuizen, voor pater Leo van Ulden. Voor hen die gestorven zijn, van wie met name:

Frans en Herlina Widjaja; Annie en Henk van der Meer; Alice van Dam; Ger Marcellis; Giovanni Ammazzini; Ouders Barning-Overduin; Father Opio; Corrie Koren-Hulsbosch; Henk Hack; Levi Aloysius Visscher; Bart Klein; Hans en Toos Wijgers-Mandemaker Fia Preenen-van Leeuwen; Bernard Krabbendam; Joannes en Maria van Kampenhout; Jacomijn van Duin

Petruskerk

Vr 03/9: Pim Perquin, *Za 04/09:* Gé Bots, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Johannes Kreuger, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Helena Stol. *Za 11/09:* Gé Bots, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Johannes Kreuger, Catharina van Loon. *Vr 17/09:* Jan Beemsterboer. *Za 18/09:* Gé Bots, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Johannes Kreuger, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Familie van Schaik-Overes. *Za. 25/09:* Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Johannes Kreuger, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker..*Za 02/10:* Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Helena Stol.

Thuiscommunie

Parochianen van de Lam Gods en de Hartebrug kunnen zich via hun secretariaat aanmelden voor het thuis ontvangen van de H. Communie.

Hartebrugkerk open voor privégebed.

De Hartebrugkerk is open op zondag en maandag van 12.30 tot 16.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 08.30 tot 16.30uur.



COLLECTES

Ook de wekelijkse collectes zijn een belangrijke bron van inkomsten. Met een beperkt aantal kerkbezoekers komt ook een daling in de opbrengst van de collectes. Dit terwijl de kosten gewoon doorgaan. Des te mooier als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal digitaal weet te vinden. Zie de bankrekeningen in het colofon hieronder. Heel veel dank namens de penningmeesters van de parochiekernen.

Hartebrug, Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | hartebrugkerk@kpnmail.nl
| NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | **Lam Gods - Maria Middelaes**,
Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk, Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | kerkbijdragen: NL04 INGB 0002 5541 52

