

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de parochiekernen Lam Gods, Sint Petrus en Hartebrugkerk over het Laudato Si project in Regio-Zuid.



“Schepping: ons een zorg”



Van de Belhamel

Zien, geraakt worden en in beweging komen

In zijn encycliek ‘Fratelli Tutti’ gebruikt paus Franciscus, de parabel van de barmhartige Samaritaan als model voor wereldwijde

broederschap. Die Samaritaan kunnen we allemaal zijn: de nood zien, je erdoor laten raken en in actie komen. Wie deze weken het nieuws heeft gevolgd zal dat kunnen beamen. We zijn instaat boven onszelf uitstijgen als het gaat om een watersnood en medeleven bij zinloos geweld. Een goed voorbeeld van wat de paus bedoeld met: ‘onderaan beginnen en handelen, ... op het meest concrete en lokale niveau, om het dan uit te breiden.’

Voor ogen staat hem een mentaliteitsverandering, een inzien dat: ‘we ons hart, onze gewoontes en onze levensstijl moeten veranderen.’ Niet door te wijzen naar onze bestuurders. Wijzelf zijn aanzet. ‘Elke dag biedt ons een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid’. Minstens om erover na te denken.

Marlène Falke, Pastoraal Werker

Bron: Fratelli Tutti

www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800&id=12837

In dit nummer:

Van de Belhamel

Zomerwedstrijd

Programma Laudato Si

Zomerinterview Deel 1 met Emanuela Lonardi

Goed Begonnen

Nuttige links

Zomerwedstrijd: verzin een leuze!



Elk Engelssprekende basisschoolkind kent de leuze “Re-duce, Re-use, Re-cycle”, het ABC van het omgaan met de kostbare grondstoffen van onze planeet. (Vertaling = Verminder, Hergebruik en Recycle).

Fransen, Spanjaarden en Italianen maken ook gebruik van deze drie “R’s” en vaak komt er nog een paar extra “R’s” daarbij! Maar wat zeggen wij in het Nederlands?

Verzin een leuze (of ezelsbruggetje) in goed Nederlands die ons aanmoedigt om de afvalberg te verminderen. Zend hem in vóór 1 september (begin van de scheppingsweken) via m.dehoogh@hotmail.com en win een prijs. Veel succes!



Laudato Si Programma juli/augustus 2021

Woe 4 aug Bijeenkomst Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) Antoniuskerk 14 – 15.30 u info kootleo@hotmail.com

Vrij 6 aug Laudato Si Mondiaal Gebed van de Paus Online uit Asia. Tijd nog te bepalen. Gebruik deze link:

<https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-services/>

Kajakken/ vuil oprapen in de Stevenshof datum n.t.b.



Nuttige links



Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Voor meer informatie over plastic en milieu ga naar: <https://www.plasticsoupfoundation.org/>

¹De integrale tekst van de baanbrekende encycliek “Laudato Si” is te vinden op

www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf

Zomerinterviews met parochianen over Laudato Si: Deel 1



Emanuela Lonardi woont in Leiden met haar drie kinderen

Wat betekenen de woorden “Laudato Si” voor jou?

Ik word herinnerd aan het Zonnelied (in het Italiaans!), waarin wij God door Zijn schepping prijzen. De schepping is ons toevertrouwd en wij moeten goed voor hem zorgen.

Hoe kunnen wij voor de schepping zorgen?

Wij moeten de schepping laten floreren en aan anderen doorgeven. Wij moeten minder hebzuchtig zijn.

Denk je dat jonge mensen zich meer bewust zijn van de nood om voor de schepping te zorgen?

Zeker – denk aan Greta! Jonge activisten willen gewoon een bewoonbare planeet! Wij moeten meer naar jonge mensen luisteren. Zo vaak worden ze afgewezen als te jong, te onervaren of gewoon lastig. Maar ze zijn minder hebzuchtig dan de oudere generaties.

Wat voor praktische dingen doen jullie thuis om voor de schepping te zorgen?

Nou, ik ben Italiaans en dat betekent dat ik alles zelf kook. Geen kant en klaar maaltijden in ons huis! Dat scheelt veel plastic verpakking. Soms kook ik twee keer zo veel en dan vries ik het in. Op dit moment proberen wij vlees te vermijden dus ik heb veel lekkere vegetarische recepten in mijn repertoire. Ik maak mijn eigen hummus en granola.

Wat denken de kinderen daarover?

Die vinden het OK! En ze helpen mee met het scheiden van de afval.

Maak je ook andere dingen zelf?

Mijn moeder is naaister en ik heb veel van haar geleerd. Ik repareer de kleren van de kinderen – de jeans van de jongens en zelfs hun sokken! Soms gebruik ik zelfgemaakte waspoeder in de vaatwasser en mijn eigen vloeibare zeep. Anders gebruik ik gewoon shampoo bars [red. zie tip hieronder] en Ecotabs.

Heb je andere tips voor ons?

Ik heb sinds jaren een abonnement bij *Kievit* in Katwijk. Dat is een bedrijf dat elke week een groente- en fruitpakket aan ons levert. Alles is biologisch en afkomstig van lokale telers. In de winter zit er soms veel kool in het pakket maar het is een prima alternatief als je geen tijd heb om naar de markt te gaan!

<https://kievitamines.nl/>

Ken je iemand die graag voor deze krant geïnterviewd wil worden? Neem contact op met Victoria: vj.twist@kpnplanet.nl of een andere lid van de Laudato Si werkgroep.

Goed begonnen is half gewonnen

In de laatste van deze reeks over hoe je je dag kan beginnen op een makkelijke maar ook verantwoordelijke manier hebben wij het over shampoo.

Vloeibare shampoo komt bijna altijd in een plastic fles. Bovendien zitten er meestal schadelijk chemicaliën en plasticpolymeren in. Maar een ‘shampoo bar’ of reep biedt uitkomst. Als je de bar over je haar of in je handen wrijft ontstaat er een heerlijk schuim. En omdat een shampoo bar veel geconcentreerder is dan traditionele shampoo gaat het langer mee. Deze shampoos zijn te koop bij de Hema, Etos, Kruidvat en andere winkels.

