

Zondagmorgen 27 juni 2021

Goede morgen allemaal, zoals beloofd komen vandaag de ingestuurde Stapelgedichtjes aan de orde. Het zijn er 11, waarvoor onze hartelijke dank. Twee mensen waren zó enthousiast dat zij er twee gemaakt hebben. Jammer dat er niet meer mensen het aangedurfd hebben. Misschien komt het door koudwatervrees: 'nooit van gehoord of dat kan ik niet'. Maar deze 9 mensen dachten net als Pipi Langkous: *'ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het !'* (hoewel dat bij Pipi wel eens vreemd uitpakte).

Maar iets ondernemen wat je volkomen vreemd is geeft je een enorme kick en zelfvertrouwen. Misschien een idee om eens bij stil te staan?

De stapelgedichtjes staan op blad 2.



Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Een fijne zondag wensen, Eva, Jan en Ali



Fietstocht door de polder
Overdrijvende wolkenvelden
Verstand op nul
Alleen gelaten
Gedachten spelen:
ze leven en laten leven

