



Zondagmorgen, 7 maart 2021

Goede morgen allemaal,

Voor deze zondag heb ik een gedicht van Kris Gelaude gekozen. Zij is een Vlaams auteur van poëtische en spirituele teksten. Door alle drukte om de aankomende verkiezingen en coronaperikelen zouden we haast vergeten dat we op weg zijn naar Pasen.

Het is geen gemakkelijk gedicht. Je moet het zeker een paar keer - liefst hardop - lezen om er achter te komen wat de dichter ons wil zeggen. Je moet een gedicht als het ware proeven.

Deze tijd is niet alleen je onthouden van leuke en lekkere dingen, maar ook een tijd van stilstaan en overwegen waar het in het leven, en in de wereld om ons heen, eigenlijk om gaat. Misschien dat dit gedicht ons hierbij kan helpen.



De weg naar Pasen

‘Wanneer je vast, trek dan geen somber gezicht
maar zalf je hoofd’ (Mt. 6, 16-17)

Laten we daarom dan

de luiken van verstarde denkbeelden wijd open zwaaien
zodat de scheppende geest als frisse wind naar binnen waait.

Laten wij speuren naar vezels die de ziel verharden
en ze ontwortelen

om minzaam en genadig om te gaan met elk andere op onze weg.

Laten wij ons verheugen

over hoe het leven telkens weer verschijnt

waar mensen zonder tellen

kracht en geestdrift doorgeven en wekken.

En laten wij ook eigenhandig

een nieuwe orde brengen in de wereld

zodat gerechtigheid voor velen de weg bereid die ons
naar Pasen leiden kan.

Ali van Leeuwen

Een fijne zondag wensen je Eva, Jan en Ali