

Zondagmorgen 7 februari 2021



Het programma 'Zin in Weekend' op radio 5, gepresenteerd door Sander de Kramer, wordt traditiegetrouw afgesloten met een Dominicaanse gedachte. Deze mijmering van Sipke Draisma, lekendominicaan, theoloog en filosoof, vond ik zó goed dat ik hem graag met jullie wil delen:

'Doe je nog aan God?' vroeg een kennis onlangs aan me. *'Ja zeker'* antwoordde ik *'elke dag'*. *'En zegt God dan ook wat tegen je?'* vroeg de kennis. *'Hij is niet te stuiten'* antwoordde ik en wilde aanvullen dat God spreekt door te handelen, dat zijn hele schepping één groot betoog is en wij, mensen, zijn verhaal. Maar het gesprek ging alweer ergens anders over.

Toch had zijn vraag mij aan het denken gezet. Eerlijk gezegd doe ik vooral aan God als het niet gaat zoals ik dat wil, bij tegenslag. Meester Eckhart, een laat Middeleeuws theoloog, filosoof en Dominicaan verwoordde het als volgt: *'Zoals iemand die verborgen is, zich verraad door een kuch, zo verraad God zich door tegenslag'*. Of zoals een ziekenhuispastor eens zei: *'Als mensen horizontaal moeten leven, gaan ze verticaal denken'*. Het is blijkbaar van alle tijden om God pas bij je leven te betrekken als het tegenzit.

Die gedachte heeft me tot een voornemen gebracht; Ik zal voortaan wat meer 'aan God doen' bij alle geluk en voorspoed die me overkomt, meer *'Dank U wel'* zeggen, dat Hij me elk moment weer, tot leven roept.

Misschien ook voor ons een goed voornemen?

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Zelfs in onze moeilijkste tijden
zijner nog steeds veel mooie dingen
waarvoor wij God dankbaar kunnen zijn.



Op zaterdag 6 februari viert onze
Zondagmorgen columnist haar
verjaardag. Ali van harte gefeliciteerd
Jan en Eva

Een fijne zondag wensen je Eva, Jan en Ali