

Zondagmorgen 28 maart 2021

Vandaag is het Palmzondag, de dag waarop wij gedenken dat Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem bejubeld werd. Het is ook het begin van de week waarin het volk zich, opgezweept door de haat van de volksleiders, tegen Hem keerde en riep "Kruisig Hem" waardoor Jezus tot de dood veroordeeld werd. Vorige week zondag in de Antoniuskerk sprak pastoor Kuipers na het evangelie over het aangekondigde lijden en de dood van Jezus: "Het kan er bij mij niet in dat God en ook Jezus dit zo gewild hebben".



Dit heeft mij aan het denken gezet. Waarom moest Jezus dit alles ondergaan, waarom zo'n vreselijke dood? En waarom is er in de wereld zoveel onrecht? Waarom zijn er rampen, ongelukken, aanslagen en waarom worden mensen ziek? Waarom? Al peinzend kwam ik er achter dat we vaak geen antwoord op deze vragen krijgen.

Toch zien we, soms pas na vele jaren, in dat dit of dat niet zomaar gebeurde. Sommige rampen en ongelukken brachten nieuwe mogelijkheden. Soms is een mens niet voor niets gestorven is, maar is er uit zijn of haar dood toch iets goeds voortgekomen. Een schokkende gebeurtenis brengt ons vaak uit evenwicht, net als onzekere tijden. We moeten dan nieuwe wegen zoeken en met andere ogen naar onszelf, de ander en de wereld gaan kijken. Het zijn momenten van bezinning. We moeten bepalen of we op de oude voet door willen gaan of willen laten zien waar we voor staan als het gaat om bijvoorbeeld omzien naar elkaar, milieuvervuiling, voedselverspilling etc.

De kruisiging van Christus op Golgota was een schokkende gebeurtenis. Toen het zesde uur was aangebroken, kwam er duisternis over de gehele aarde tot het negende uur. Op het negende uur riep Jezus met luide stem: "Mijn God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?". Hij slaakte een luide kreet en stierf. Zijn taak hier op aarde was volbracht. Na drie dagen, zo weten wij, is Hij vanuit de donkerte van het graf opgestaan en verrezen. Uit wanhoop, onzekerheid en donkerte opstaan is dat niet wat Pasen ons wil zeggen?

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Jan Akerboom versturen van de Zondagmorgen

Wilbert van Erp plaatsen op de website

Eva Kessler aanvullen met afbeeldingen en
korte teksten

Gaan nog door en wensen u allen een fijne zondag.

