

Zondagmorgen 25 april 2021

*Dus kom ik opdagen.*

*Het was Woody Allen die zei: Tachtig procent van het leven bestaat gewoon uit komen opdagen. Zo is het ook met het gebed. Het is vooral gewoon komen opdagen en God 'God' laten zijn. Als we zijn aanwezigheid voelen: geweldig. Zo niet: ook goed. Hij is toch wel aan het werk met ons. Hij heeft de tijd en hij is een groot opportunist.*



De titel van bovenstaande tekst van John Pritchard (1948), bisschop van Oxford, maakte me nieuwsgierig. Na het gelezen te hebben, dacht ik: Dit is nu net iets dat we in deze tijd nodig hebben en ons misschien óók een beetje kan bemoedigen. Velen van ons willen misschien heel graag een antwoord op hun vragen en zijn teleurgesteld als ze geen resultaat van hun gebeden zien. Dat blijkt ook uit de reactie van schrijver, dichter, journalist en predikant Rien van den Berg op de uitspraak van de bisschop:

*Dit strijkt me dus tegen de haren in: gewoon komen opdagen. Zeker als het gaat om mijn religieuze leven. Moet ik me dus eindeloos in beslag laten nemen door lege rituelen, zonder garantie op resultaat? Als ik een uur in de sauna zit, zweet ik er een kilo vocht af. Als ik in een auto stap en weet ik waar ik wil zijn. Als ik efficiënt vergader ben ik voor mijn werkgever mijn salaris waard. Als ik zondagsmorgens naar de kerk loop, is er geen garantie. En als ik inschakel voor een gestreamde viering nog veel minder. Als ik mijn handen vouw, wordt het soms maar niet stil in mij – en als het een keer wél stil wordt, blijft het vaak ook stil aan gene zijde. Ik loop op vrijdagmorgen naar de markt en koop er de vis die ik 's avonds eet, maar ik kom geen graat dicht bij een antwoord op mijn vragen. Én dat is ook goed' zegt Bisschop John Pritchard. Die les wil ik leren. Dus kom ik opdagen.*

Bisschop Pritchard leert ons dat het ontvangen van een teken of reactie van God niet altijd nodig is. We mogen rusten bij de gedachte dat onze gebeden gehoord worden en God toch wel met ons aan het werk is. In het evangelie van vandaag spreekt Jezus de woorden: 'Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. Ik geef mijn leven voor mijn schapen'. Zo'n herder is hij ook voor ons. Laten we daarop vertrouwen, dan komen de antwoorden vanzelf wel.



Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Een fijne zondag wensen je Eva, Jan en Ali