

Zondagmorgen 23 mei 2021

## Pinksteren

In mijn beleving zijn de Pinksterdagen altijd vol zon en vrolijkheid. Zou dat komen doordat we op weg naar de zomer zijn en zin krijgen om plannen te maken voor dagjes of weekendjes uit? Of komt het door het verhaal van Pinksteren? Het verhaal waarin de apostelen door de komst van de Heilige Geest veranderden van bange, in energieke en dappere mensen. Zij gooiden de deuren van hun angst letterlijk open om de blijde boodschap van Jezus de wereld in te brengen.

De Heilige Geest, wie of wat is dat toch? Het is moeilijk om daar een voorstelling van te maken. Bisschop Martinus Muskens zegt het in zijn beschouwingen in het boekje 'Opmaat tot Eeuwigheid' zo: *'De Geest is de liefdesband, niet alleen tussen de Vader en Zoon, maar ook tussen God en zijn schepping, verleden en heden, tussen Jezus en zijn leerlingen, toen en nu. De Geest is de creatieve, scheppende energie die in de kosmos en in alles wat leeft aanwezig is.'*

Muskens gaat verder: *'In het scheppingsverhaal staat, dat God de mens maakt uit stof, uit aarde, en hem de levensadem in de neus blaast; "Zo werd de mens een levend wezen" (Genesis 2:7).'* Dit is een prachtige verbeelding van wat wij zelf ervaren bij de geboorte van een kind of bij het sterven van een mens. Wie een pas geboren kind ziet, voelt dat het al iemand is, een wezen, hoe pril ook. En wie een dode ziet, ervaart dat het wezen van de overledene al verdwenen is. Als we de Geest geven, valt ons lichaam uiteen. Wat rest is slechts een stoffelijk overschot. Het is die scheppende energie, die liefdesband van de Geest, die ons leven maakt van stof en het in beweging, in ontwikkeling brengt'

De woorden geest en adem zijn met elkaar verbonden. Het Latijnse woord *Spiritus* betekent zowel geest als adem. En geest betekent: levensadem, veerkracht, energie. Deze uitleg en de woorden van Muskens ondersteunen het verhaal van Pinksteren. Het verhaal waarin de apostelen met Pinksteren de door Jezus beloofde Heilige Geest ontvingen, 'begeesterd' werden en in beweging gezet.

Maar de Heilige Geest kan ook óns begeistere. Door de scheppende energie van de Heilige Geest die tot ons is gekomen, kunnen ook wij veerkracht en energie ervaren. De Geest kan ons helpen te vertrouwen op God en de mensen om ons heen. Dit is misschien waarom Pinksteren mij zo aanspreekt en voor mijn gevoel zonnig en vrolijk is? Dat gevoel wens ik jullie ook allen toe.



Kom, Geest van leven,  
Schijn in onze duisternis,  
Verlicht ons met uw vuur.

Kom, Geest van troost,  
Maak ons hart licht en vrij,  
Troost ons in tijden van verdriet.

Kom, Geest van rust,  
Geef ons ontspanning na hard werken,  
Laat ons hier-en-nu écht samen zijn.

Leid ons weer op goede wegen  
Als we verdwalen,  
Als we koud en kil worden,  
Als we de moed verliezen.

Wees aanwezig in ons leven  
Met bevrijdende wijsheid  
En met leven-gevende adem.

Kom, Geest van Gods liefde,  
Geef ons de kracht  
Om ons open te stellen voor u,  
Om elkaar in liefde bij te staan,  
Om gul te delen van uw gaven.

Kom, Heilige Geest,  
Zet ons in vuur en vlam.  
Amen

Gebed uit het boekje "VAN MARIA LICHTMIS TOT PINKSTEREN"

Ali van Leeuwen [vlietweg10@gmail.com](mailto:vlietweg10@gmail.com)

Fijne Pinksteren wensen Eva, Jan en Ali