



Zondag 11 april 2021

Goede morgen allemaal,

Is het je wel eens opgevallen hoeveel 'Dagen van...' er in een jaar zijn?

Denk aan Werelddierendag, Internationale Muziekdag, Secretaressedag, Proefdierendag én Complimentendag. En over die Complimentendag

las ik laatst een aardig stukje:

Eerdaags is het Complimentendag. Op kantoor liggen dan kaartjes met voorgedrukte teksten. Het is de bedoeling dat ik er eentje uitkies voor elke collega die die dag aanwezig is. Pfff... dat valt nog niet mee. Thuis bij het avond eten vertel ik er over. Mijn dochter van 15 fronst. "Nogal nep, zeg". Ik vraag erop door. "Een compliment kun je niet afdwingen" zegt ze "Het komt spontaan in je op. Anders is het toch niet oprecht?".

Ik denk dat dat meisje gelijk heeft. Een compliment moet spontaan in je opwellen, oprecht van binnenuit komen. Niet vanuit de wens om de ander te strelen, niet vanuit je behoefte om aardig gevonden te worden, niet omdat het moet of hoort. Het gaat er niet om wát je zegt maar om de intentie waarmee je het zegt. Hieraan moest ik denken toen ik terugdacht aan de Goede Week en Pasen. Aan alle mooie vieringen in de kerk of via livestream en aan alle moeite die gedaan is om in de Antoniuskerk op Pasen toch een prachtige viering te verwezenlijken. Dit laatste lukte mede dankzij Pastoor Broeders die Pater van Ulden kon vervangen die helaas met Pasen en op Witte Donderdag bed moest houden. Ik denk aan alle liefde en zorgvuldigheid waarmee, niet alleen in de Parochie Lam Gods maar ook in de andere kerken, de Goede Week, de Paaswake en de viering op Paasmorgen voorbereid zijn.

Voor hen allen een welverdiend groot compliment!

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com



Een fijne zondag wensen je Eva, Jan en Ali