

Zondagmorgen 20 december 2020

Er zijn door de eeuwen heen heel wat kerstverhalen verteld en geschreven, al of niet verfilmd. Verhalen, hoe kleurrijk en fantasievol ook, ze eindigen allemaal bij de stal van Bethlehem en/of de vrede van het kerstfeest.



Verhalen van grootouders hoe het vroeger was met sneeuw en ijs, zoals we op veel kerstkaarten nog wel zien. Verhalen over de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog waarin op kerstavond de kanonnen zwegen en vriend en vijand 'Stille Nacht, heilige nacht' zongen om daarna weer door te gaan met oorlog voeren. Verhalen over kerstmis in de oorlogstijd, toen moeder een feestelijke kerstupping maakte van zuinig bewaarde puddingpoeder. Verhalen over de kerstnachtvieringen in prachtig versierde kerken waar je in het donker naar toe ging en na een heerlijk ontbijt kerstliedjes zong bij het stalletje. Natuurlijk zal er later ook verteld worden over kerstmis in het jaar 2020, het jaar van corona en de lockdowns, waarin men niet meer dan drie gasten thuis mocht ontvangen.

Maar niets kan ons méér boeien dan het verhaal van Jezus' geboorte in de stal van Bethlehem. Het verhaal begint bij het antwoord van Maria – zoals we vandaag horen - toen de Engel Gabriel haar vroeg of zij de moeder van de Zoon van de Allerhoogste wilde worden. Maria antwoordde: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord". Het verhaal dat op 25 december verder gaat en eindigt met de vlucht naar Egypte na het feest van Driekoningen op 6 januari. Het verhaal van Lucas dat overal op de wereld in vele talen verteld wordt. Over twee mensen die, met hun kind opkomst, naar een stad heel ver weg moesten, maar daar geen onderdak kregen en zonder medelijden weggestuurd werden. Ze kwamen in een stal voor dieren terecht waar hun kind, Gods Zoon, de Vredebrenger, geboren werd.

Al mijmerend bij de kerstlichtjes, bedenk ik me dat dit verhaal heden ten dage nóg speelt: Mensen die moeten vluchten, geen onderdak hebben, weggestuurd worden..... En wij... laten we niet te lang stilstaan bij wat we dit jaar misschien moeten missen, maar dankbaar kerstmis vieren.

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

*Wij Eva, Jan en Ali, wensen je een mooi en gezegend kerstfeest en hopen je in het nieuwe jaar op 10 januari weer te ontmoeten.*

