

Zondagmorgen 13 december 2020

Wanneer je de kranten openslaat wordt je overspoeld met berichten met tegenovergestelde meningen. Ieder heeft wel zo zijn eigen mening over de mondkapjes, de horeca, stikstof, wel of niet meer mensen aan de kerstdis enz. enz. Zelfs in onze eigen stad worden referenda gehouden over de hoogte van gebouwen en wel of geen hockeyveld in het



Roomburgerpark. Zo gaat het in een democratisch land en dat is een groot goed, maar soms scheidt dat veel verwarring onder de bevolking en voelen velen zich als een 'roepende in de woestijn' terwijl ze het juist zo goed menen.

Een half jaar geleden had Thijs van den Brink in het programma 'Adieu God' een gesprek met René Diekstra. Tijdens het gesprek kwam de volgende vraag naar voren: "Denk je dat God bestaat?"

René Diekstra antwoordde het volgende:

"Ik heb voor me zelf besloten dat ik hem of haar een speciale positie geef en dat is vertrouwen. Hoe ik daarop kom? Een tijdje terug kreeg ik een uitnodiging voor een lezing in Frankfurt. Toen we ongeveer 20 minuten op weg waren klonk door de intercom van het vliegtuig de stem van de piloot die zei dat we terug moesten naar Amsterdam omdat een van de buitenboordcomputers stuk was. Hij was nog niet uitgesproken of de mevrouw naast me vroeg: 'Wat zei hij?' Ik antwoordde: 'De piloot zegt dat we terug moeten.' De mevrouw zei het tegen haar vriendin en vroeg weer: 'Denkt u dat we de terugweg naar Amsterdam halen?' Ik gaf haar antwoord: 'Ik weet het niet maar de piloot zegt het.', waarop haar wedervraag was: 'Vertrouwt u de piloot?' Daar moest ik even over nadenken en antwoordde toen 'Ik heb besloten de piloot te vertrouwen.' Later op de reis hoorde ik ze regelmatig zeggen: 'We hebben besloten de piloot te vertrouwen.'"

Diekstra eindigde met de woorden:

"Ik zag de piloot niet, ik wist ook niet waar hij was, maar ik wist dat hij er was. En zo is er buiten ons ook iets wat we niet zien en er toch is".

Een mooi verhaal over vertrouwen. Vertrouwen in de piloot van het vliegtuig die hen weer veilig op de plaats van bestemming bracht. Misschien moeten wij in deze wanordelijke en moeilijke tijd, net als die dames in het vliegtuig zeggen: 'We hebben besloten de piloot te vertrouwen.' Onze hemelse piloot.

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Een fijne derde advent wensen Eva, Jan en Ali

*Vertrouwen
is het grootste
bewijs van liefde*