

Zondagmorgen 4 oktober 2020

Is iedereen de 3 oktoberdag goed doorgekomen?

Wie had dat ooit kunnen denken, niet met allen naar de Reveille, naar de Koraalzing in het Van der Werfspark, niet naar de optocht, maar thuis voor de buis!

Misschien toch wel even "Ik heb u lief mijn Ne-e-der-land... gezongen" of "Leiden Stad van mijn hart" terwijl je van je bordje hutspot genoot?

En nu vandaag op 4 oktober is het Dierendag en worden thuis de honden en de katten door hun baasjes verwend met extra lekkere brokjes. Maar hoe en wanneer is Dierendag eigenlijk ontstaan en welke link kunnen we leggen met het christelijk geloof?

De allereerste Dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens een internationaal congres van de Dierenbescherming die dag uitgeroepen tot Werelddierendag om aandacht te vragen voor de dieren. De keuze viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi was. Deze heilige staat bekend om zijn groot respect voor al het leven en in het bijzonder voor de dieren.

Rond de persoon van Franciscus leven er veel legendes, o.a. dat hij met dieren kon praten en toen hij voor de vogels preekte bleven zij luisteren in plaats van weg te vliegen. Heel bekend is het verhaal waarin Franciscus een gesprek met een wolf aangaat en hem liet beloven de bewoners van het dorp Gubbio niet meer aan te vallen. In ruil hiervoor zouden de dorpingen hem elke dag eten geven. En dan is er natuurlijk nog het prachtige Zonnelied dat bij iedere gelegenheid van de Franciscaanse orde gezongen wordt.

Nog steeds spreekt de Heilige Franciscus mensen aan en is hij een voorbeeld voor velen om met eerbied en zorg met de natuur en de dieren om te gaan.

Tot slot een bijzonder gedichtje, waar de vraag bij hoort: Welk dier ben jij?

Gevoelig

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

De Leeuw was te krachtig om gevoelig te zijn.

De muis was wel gevoelig maar voelde zich te klein

De slang die hoefde geen gevoel

en voelde dus niets meer.

De pauw was heel gevoelig naar zichzelf,

maar ging tegen anderen te keer.

De mier was gevoelig naar anderen toe

maar vergat zich zelf en werd zielig en moe.

Alleen de vleermuis begreep het pas,

die snapte dat gevoeligheid

zijn grootste kracht was.

Een fijne Zondag in gezondheid wensen Eva, Jan en Ali

