

Zondagmorgen 1 november 2020

Allerheiligen en *Allerzielen* zijn twee dagen om stil te staan bij allen die hier geleefd hebben en niet meer onder ons zijn. Vandaag, op *Allerheiligen*, gedenken wij de mensen die door hun bijzondere levenswijze heilig zijn verklaard.

Morgen, op *Allerzielen*, gedenken wij de overledenen die in ons eigen leven belangrijk waren; (groot)ouders, echtgenoten, kinderen, vrienden, onderwijzers en vele anderen. Zij hebben een kort of lang stuk met ons meegelopen en ons leven mede gevormd. Het is een dag waarop onze gedachten bij hen zijn, waarop we naar het kerkhof gaan of een kaarsje aan steken.

Maar waar komen deze dagen eigenlijk vandaan?

Allerheiligen vindt zijn oorsprong in de tijd van de christenvervolgingen. De martelaren die hun trouw aan het christelijk geloof met de dood moesten bekopen, werden tijdens het 'Martelarenfeest' op 13 mei herdacht. Paus Gregorius III veranderde in de 8^e eeuw na Chr. de naam van dit feest in *Allerheiligen*. Vanaf dat moment werden ook alle heiligen die geen eigen feestdag hadden herdacht. In 844 na Chr. werd de oorspronkelijke datum veranderd in 1 november, het begin van de winterperiode volgens Benedictus.

De Roomse traditie van *Allerzielen* is waarschijnlijk ontstaan in Frankrijk. Abt Odilo van de abdij van Cluny bepaalde in 998 na Chr. dat alle aan hen verbonden kloosters, op de dag na *Allerheiligen*, de gestorvenen op liturgische wijze moesten herdenken. In de 14^e eeuw werd deze dag voor de Rooms-Katholieke kerk een hoogtijdag. Er werd gebeden voor alle zielen die nog niet in de hemel waren aangekomen, maar in het vagevuur verbleven. Om een ziel uit het vagevuur te verlossen, ontstond de traditie 'Pesjonkelen'. Men ging dan naar de kerk om een volle aflaat te verdienen door voorgeschreven gebeden op te zeggen. Vervolgens ging men naar buiten en weer terug de kerk in om het geheel te herhalen om daarmee weer een volle aflaat te verdienen voor de verlossing van een ziel uit het vagevuur. Vroeger als kind vonden wij het een prachtige traditie, temeer omdat het kerkplein vol steentjes lag. Je stak er steeds eentje in je zak en zo kon je thuis vertellen hoeveel zieltjes je gered had.

In deze tijd zijn er andere rituelen, mooie vieringen in kerken, het zegenen van de graven op het kerkhof dat sfeervol verlicht is door de vele kaarsjes en zelfs op tv wordt er aandacht besteed aan *Allerzielen* met het programma 'Voor wie steekt jij een kaarsje op? Laten wij op deze dag, aan het begin van de winterperiode, met dankbaarheid aan onze dierbare overledenen denken en aan de mooie en blijde dingen die we met hen beleefd hebben. Opdat de zon mag schijnen boven en in ons, als een knipoog van onze dierbaren.

Maandag 2 november tussen 17.00 -19.00 uur kun je in De Pelgrim, de kerk van de Protestantse Gemeente Leiden (PGL), Apollotoren 2 begane grond, ook een kaarsje opsteken.

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Goede God, wij geloven en weten dat aan dit leven een einde zal komen, maar dat wij daarna voor altijd veilig in uw hand geborgen zijn.



Een fijne Zondag in gezondheid wensen Eva, Jan en Ali