

Zondagmorgen 31 januari 2021

In mijn vorige column schreef ik jullie over de aankomende lente en de dieren die zich hiervoor al klaarmaken. En hoezeer we misschien ook naar de lente verlangen, het is nog niet zover. Eerst vieren we op dinsdag 2 februari Maria Lichtmis, een feest waarmee we ons weer open mogen stellen voor de nieuwe jaarcyclus van de natuur en het licht van de komende lente.



Maria Lichtmis is de herdenking van de opdracht of presentatie van de Heer in de Tempel waarbij, volgens de Joodse wet, elk eerstgeboren joods jongetje wordt opgedragen aan God. Deze wet schreef ook voor dat een vrouw 40 dagen na de bevalling een reinigingsoffer moest brengen. Josef en Maria offerden twee duifjes en droegen hun kind op aan de Heer. In de tempel ontmoetten zij Simeon die het kind in zijn armen nam en omstraald werd door het hemels licht. Het feest van Maria Lichtmis is in Nederland ook bekend onder de naam Maria Zuivering. Hier hielden moeders tot in de jaren zestig van de vorige eeuw na de geboorte van hun kind een 'zogenaamde' kerkgang. Na de mis gingen zij, met een kaars in de hand, samen met de pastoor naar het Maria-altaar om haar te danken voor het nieuwe leven. Ook ik heb dat, na de geboorte van onze oudste, nog meegemaakt. Daarna is deze traditie in onbruik geraakt.

In de Middeleeuwen was Maria Lichtmis vooral een lichtfeest waarin allerlei tradities ontstonden. Gezinnen lieten op die dag de kaarsen, die zij een heel jaar lang zouden gebruiken, wijden. Ook hield men vóór de mis een kaarsenprocessie waarna de kaarsen de hele dienst bleven branden, zodat je echt van een 'Lichtmis' kon spreken. Ook nu nog worden er in sommige kerken nog lichtmissen opgedragen.

Maria Lichtmis is trouwens niet het enige lichtfeest. De tweemaal veertig dagen rond Kerstmis worden in en uitgeluid met twee lichtfeesten. Op Sint Maarten (11 november) brengen we het licht bij avondschemering van buiten naar binnen en op 2 februari brengen we het licht in de vroege ochtend weer naar buiten. Vroeger kon de plattelandsbevolking op die twee dagen in het jaar van werk of hoeve veranderden. Om dit te vieren werden er, aan het eind van de dag, een soort hardkoeken, later pannenkoeken, gebakken. Misschien ken je het gezegde 'Er is geen vrouwtje nog zo arm of ze maakt haar pannetje warm'. En de traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet, een voorspoedig jaar zal hebben.

Dus... maak je pannetje maar heet!

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

God, goede vader,

U staat dicht bij de mensen in goede en moeilijke dagen.

Uw licht schijnt zelfs nu in deze moeilijke dagen en weken.

Laat dit licht voor ons allemaal een teken van hoop zijn.

Bisschop Bätzing, Voorzitter Duitse Bisschoppenconferentie

Een fijne zondag wensen je Eva, Jan en Ali

