

Zondagmorgen 26 Juli 2020

Stel je hebt een postzegelverzameling, een heel boek vol met prachtige zegels maar er ontbreekt er nog één, een heel belangrijke.

Je bent al jaren op zoek en op een dag, daar ligt hij, de zegel die de verzameling compleet maakt!

Er is echter één probleem. hij is peperduur en voor jou nauwelijks te betalen.

Wat doe je wel of niet? Al je spaargeld voor je droomreis gaat er aan.

In de lezing van Mattheüs vandaag horen we over een man die een schat in een akker had gevonden hij verstopte hem weer en, in zijn blijdschap zo staat er, ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht de akker.

Zo kunnen mensen ook op een andere manier verlangens hebben om het hoogste doel, of grootste schat te bereiken.

Ik denk dan aan allen die er alles voor over hebben om een bepaald ideaal te bereiken of bijvoorbeeld sporters, vaak nog jonge mensen, die zich heel veel ontzeggen om later de beste te worden en de gouden plak willen behalen.

Alles opgevenmijn gedachten gaan dan uit naar Franciscus. Heeft hij zelfs niet letterlijk alles opgegeven om een leven van armoede te leiden voor zijn ideaal om God te dienen en de allerarmste medemens te helpen.

Naar kloosterlingen die afscheid nemen van hun familie om voor altijd, vaak ook in afzondering, hun leven in dienst van God te stellen.

Zo zijn er heel veel voorbeelden van mensen die er heel veel, zo niet alles voor over hebben om hun schat te vinden of doel te bereiken.

In deze tijd van de Corona lijken veel idealen en dromen in duigen te vallen.

Hoewel, er zijn veel mensen die op een creatieve manier toch een nieuwe schat ontdekken!

Zoeken we soms niet te ver, of maken we het onszelf niet vaak moeilijker of ingewikkelder dan het is?

Ken je het verhaal van een arme jood uit Krakau die op zoek was naar een schat ergens ver weg maar uiteindelijk hoorde dat de schat in zijn eigen huis verborgen lag. Gewoon bij hem thuis vlakbij!

Schuilt er niet in ieder mens een geheime wens om eens een schat, iets waar je gelukkig van wordt, te vinden?

Misschien is het een uitdaging om te zoeken naar de wáre schat. Mijn vraag is, is deze niet enkel te vinden in je eigen hart? Laten we daar eens naar op zoek gaan. Het is vaak dichterbij dan je denkt! Misschien ontdekken we dan dat we rijker zijn dan we ooit hebben durven dromen!

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com



'Tevreden zijn met weinig is moeilijk; tevreden zijn met veel, onmogelijk.'



Fijne zondag wensen Jan, Eva en Ali