

Zondagmorgen, 26 April 2020

Tijd voor de grote schoonmaak, óók in je leven.

Het woord: **grote schoonmaak**, roept bij velen van ons herinneringen op van de hele kamer leeg, geuren van groene zeep en boenwas. Ik weet nog wel wanneer we in de lentetijd van school naar huis liepen, dat we overal de grote wasrekken in de tuinen met vloerkleden erop, dekens en gordijnen wapperend aan de lijnen zagen.

En als je dan thuis kwam, mocht je niet naar binnen. Moeder had dan geen tijd voor je en dat was echt niet leuk.

Maar wanneer 's avonds alles aan kant was en de hele familie gezellig om de tafel zat, was je stiekem toch wel blij dat het overal zo netjes was en de kamer ineens een stuk ruimer leek doordat de kachel de deur uit was.

Tegenwoordig met alle moderne apparaten en CV is het een stuk eenvoudiger en ben je al 'schoon' wanneer je de kastjes opgeruimd hebt.

Dat opgeruimde gevoel van een net huis met schone ramen, die 's winters vaak bevroren en bedden waar geen stofnesten meer onder zaten.

Herken je dat gevoel? Niet alleen wat een kastje of huis betreft, maar ook wanneer je iets gedaan hebt, wat je alláng had moeten doen.

Dat brengt ons bij: **schoonmaak óók in je leven.**

Nu wij gedwongen zijn om thuis te blijven en verstoken van fysieke contacten, is het misschien geen gek idee om daar eens bij stil te staan. Bij de stofnesten in ons eigen hoofd, bij de tobberijen en onhebbelijkheden tegenover onze medemens.

Deze zondag hebben we het evangelie van Lucas over de Emmaüsgangers gehoord, die twee leerlingen, die van Jeruzalem naar Emmaüs gingen. Ze spraken over 'alles wat er was voorgevallen'.

Laten wij ook die weg eens gaan en bij ons zelf nagaan wat er in óns leven zoal voorgevallen is. Zijn we er tevreden over? Of zijn we afgehaakt bij wat ooit eens goede voornemens waren? Is dat probleem met je familie, vrienden, burens nog steeds niet opgelost en is dat ook niet een beetje te danken aan je eigen koppigheid of angst?

Wie weet worden ook onze ogen geopend en gaan wij hiermee aan de slag.

Een heel goede schoonmaak en een mooie week toegewenst.

