

Zondagmorgen, 22 Maart 2020

Goede morgen allemaal,

Het is weer zondagmorgen, de vierde zondag in de Vastentijd en de tweede zondag dat wij elkaar niet in de kerk zien. Niet even bijkletsen en een goede dag wensen, niet gezellig een kopje koffie drinken en met elkaar een praatje maken of een afspraak regelen voor een bijeenkomst... en helaas zal dat nog wel even duren zoals we gehoord hebben.

Maar, dacht ik, kunnen wij niet op andere 'manier' samen zijn om elkaar een fijne zondag toe te wensen? Vandaar dit schrijven, zodat we ons toch een beetje met elkaar verbonden voelen.

De meesten van ons zullen, door corona, aan huis gekluisterd zijn. Dat zal soms niet meevallen, maar zoals er nu veel deuren dicht gaan, gaan er ergens anders weer deurtjes open. Dat zien en lezen wij in allerlei positieve berichten. Zo krijgen we nu eens eindelijk de tijd om dat ene boek te lezen, die puzzel te maken of de dozen met foto's onder handen te nemen. Ook zullen er vast wel klusjes zijn die al lang liggen te wachten en schreeuwen om aandacht.

Maar... misschien is het ook goed om even stil te staan bij de tijd van het kerkelijk jaar: de Vastentijd. Het lijkt wel of deze tijd, door alle commotie van het hedendaagse leven, helemaal naar de achtergrond gedrongen is. Toch is het waardevol om onszelf de volgende vragen te stellen: "Wat betekent de Vastentijd voor ons? Wat zegt Vasten ons überhaupt nog? Welke rol speelt deze periode in ons dagelijks leven?".

Het zou kunnen dat de vastentijd, juist nu we gedwongen worden om een stapje terug te doen, ons wel meer raakt dan wij dachten. Het is goed om te voelen wat ons dierbaar is en waar we ons nu van onthouden. Laten we stil te staan bij de diepere betekenis van de Vastentijd zodat wij ons, door bezinning en gebed, op een bijzondere manier kunnen voorbereiden op de Goede week en op Jezus' verrijzenis. Om dan na deze Veertigdagentijd het Hoogfeest van Pasen te vieren.

Laten we elkaar, in gedachten of via het internet, de vrede, een goede gezondheid en een heel fijne zondag wensen, ook voor diegenen onder ons, die niet in de gelegenheid zijn om een Zondagsdienst mee te vieren.

Hartelijke groet, Ali van Leeuwen (vlietweg10@gmail.com)