

Zondagmorgen 19 Juli 2020

Vaak loop ik even de tuin in en bekijk het geheel, het is zeker geen modeltuin. Naast de vaste planten die ieder jaar weer opkomen, groeit weelderig het 'onkruid' van aangewaide zaadjes of het kruid dat via ondergrondse wortels, onder de heg door, in onze tuin gekomen is. Het is een bonte mix van veel soorten groen en kleurige bloemen. Ik laat het maar groeien - zelfs de kleine schattige plantjes (de zgn. stoepplantjes) die tussen de stenen tevoorschijn komen - en geniet van al die verscheidenheid.

Ik bedenk dat zo'n tuin min of meer een treffende metafoor is voor onze tegenwoordige maatschappij.

Ons kleine landje is niet meer het land van alleen maar "ons kent ons". Door de jaren heen hebben allerlei andere culturen zich hier gevestigd en is het straatbeeld veranderd. Het is diverser en vaak kleuriger en geuriger door de vele toko's met verschillende gerechten. Sommige mensen veranderen mee, ze nemen gewoontes en rituelen over en genieten ervan. Er zijn echter ook mensen die het maar niets vinden en zeggen: 'Met al die vreemden hier voel ik me niet meer thuis'. Zij zien alles wat vreemd en onbekend is als een gevaar en voelen zich bedreigd. Maar is iets wat je niet kent direct ook een gevaar?

Je kan natuurlijk denken: 'Al dat onkruid in mijn tuin is niet goed en moet weg', maar vaak heeft zo'n vreemde plant heel mooie bloemen of is hij goed voor de voeding van de aarde waar andere planten weer van meeprofiteren. Zo'n plant geeft de tuin, net als de wereld om ons heen met al die verschillende mensen, iets verrassends. Het maakt het exotischer. Zoals er ruimte moet zijn voor elke plant om te groeien, moet er ook ruimte zijn voor ieder mens, ongeacht zijn afkomst, ras, religie en aard, om zonder zijn eigenheid te verliezen samen te wonen in een vrij land, waar men elkaar waardeert en van elkaar leert, waar je aandacht hebt voor elkaar en er achterkomt dat elk mens, waar hij ook vandaan komt, waardevol is en eigenlijk net zo is en voelt als jij...

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Ik droom van een Europa waarin migratie geen misdaad is, maar eerder een uitnodiging tot een grotere inzet met waardigheid van de hele mens.

Paus Franciscus

Een fijne zondag wensen jullie Jan, Eva en Ali

