

Zondagmorgen 28 Juni 2020

En, hoe bevalt de Kerkgang 'Nieuwe stijl', al een beetje gewend en kijk je al uit naar een vollere kerk over een week?

Helaas, van de koffie moet je nog even thuis genieten, maar het praatje op het kerkplein, net als vroeger, mag er wat gezelligheid betreft ook zijn!

Het is fijn om, op gepaste afstand en genietend van de morgenzon, met elkaar van gedachten te wisselen. Want wat zijn we toch gezegend met het mooie weer in deze tijd. Het lijkt wel of er, ondanks alle ellende die Corona met zich meebracht en nog brengt, toch van boven af een beetje voor ons gezorgd wordt. Denk aan alle gezellige tuinvisites, de originele verjaardagen, waarin soms een hele straat voor de jarige staat te zingen, de gelegenheid om – in plaats van met de auto of trein te reizen - te wandelen en te fietsen en daardoor optimaal van dit mooie jaargetijde te kunnen genieten. De activiteiten op het water, zwemmen, varen, kajakken en suppen, lekker in je eigen buurt. Ook zijn er veel jongens met hengels in de weer.

Laten we voor al het goede dat ons nu ten deel valt dankbaar zijn en er van genieten want de tijd gaat snel, de langste dag op 21 Juni is al geweest en ook de geboortedag van Johannes de Doper op 24 Juni die samen valt met het Midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa gevierd werd. Op de avond van St. Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar om samen een groot vuur te maken. Ze zongen en dansten en de moedigsten sprongen over het vuur heen, als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld. In verschillende dorpen wordt het Jans-vuur nog ontstoken en met name op Vrije Scholen neemt het Jans-feest een belangrijke plaats in binnen de jaarcyclus.

'Met Sint Jan draait het blad zich om' zegt men en begint er een andere periode.

Zo moet voor die tijd de rabarber geplukt en de hagen geknipt worden.

Maar hier en daar duikt dit feest toch weer op want ook hier in de stad werd - en hopelijk volgend jaar weer – ook het midzomerfeest gevierd en kon men een nachtje op de Burcht, in de Hortus of elders in de openlucht slapen.

Feesten zijn o zo belangrijk voor ontspanning, om onderlinge banden te verstevigen en nieuwe vriendschappen te sluiten. "Laat uw leven sober zijn, maar rijk aan feesten' is een mooi gezegde, dus wat let ons? En wat is er mooier dan de week te beginnen met samen de Eucharistie te vieren?

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Hij, wordt ons in het brood gegeven,
Brood, dat leeft en leven geeft,
Brood, dat eeuwigheid beloofd.

Thomas van Aquin

Fijne Zondag wensen Jan, Eva en Ali

