

Zondagmorgen, 21 Juni 2020

Na een fikse regenbui loop ik de tuin in, ruik de frisse geur en geniet van al het groen dat ineens veel groener lijkt. Ik zie dat bloemen en onkruid tegelijkertijd omhoog schieten, het is een mooie mix van kleuren.

Na vele weken van heerlijke zonneschijn, waarin we bijna een vakantiegevoel kregen - maar ook vertwijfeld naar het steeds geler wordende gras en naar de pas gepote plantjes die smeekten om een gietertje water keken - waren de plensbuien meer dan welkom. Hoewel... sommige streken in ons land kregen wel heel veel zegen van boven!

Zo gaat het soms in de natuur, alles of niets... maar het komt meestal goed. En zo gaat het ook in een mensenleven. Er zijn periodes waarin alles lijkt te lukken en waarin het leven je toelacht, doch het kan ook zomaar omslaan door pech, ziekte of anderszins. Er zijn zoveel oorzaken waardoor iemand plotseling van de 'hemel in een hel' kan raken en zich afvraagt: 'Kan dit ooit goedkomen?'.

Maar heel vaak zie je, als je terugkijkt naar je eigen leven, dat het leven je toch weer toe gaat lachen. Net zoals het ook voor het gras en de kleine plantjes weer goed gekomen is. Er gebeuren soms dingen waarvan je later denkt: op de één of andere manier heeft het toch zo moeten zijn.

Het is ook heel toevallig dat juist vandaag, op **Vaderdag**, Jezus in het Evangelie spreekt over zijn Vader die, zoals Hij aangeeft, ook ónze Vader is en dat wij voor Zijn Vader meer waard zijn dan een zwerm mussen.

Is dit geen mooie uitspraak om hiermee, vol vertrouwen in onze Hemelse Vader, de week in te gaan?

Vergeet niet om vandaag de vaders van nu de aandacht te geven die zij verdienen. Is er geen vader in de buurt? Denk dan even terug aan de vaders van weleer hoe zij, ieder op hun eigen manier, voor hun gezin gezorgd hebben.

Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com

Lieve God,
het gaat goed met mij en ik ben gelukkig.
Ik dank je voor elke nieuwe dag die ik mag beleven
en voor alle uitdagingen die mij elke dag opnieuw te
wachten staan.
Bedankt dat het goed met mij gaat.

Fijne Vaderdag wensen jullie Jan, Eva en Ali.

HAPPINESS IS



...sunshine after
the rain.