

Zondagmorgen, 14 Juni 2020

Het lijkt wel of de Katholieke kerk na Pasen en Pinksteren de feestelijke stemming nog even wil vasthouden. Na de zondag van de Heilige Drie-eenheid vieren we deze zondag Sacramentsdag. Het eigenlijke feest was afgelopen donderdag, op de tweede donderdag na Pinksteren.

Ik denk dat velen van ons, althans de ouderen, visioenen krijgen van de Sacramentsprocessies waarin de pastoor met de koorkap om, onder een processiehemel het Allerheiligste in een monstrans droeg, terwijl de hele kerkgemeenschap met vaandels mee liep. Ook de kinderen in hun mooiste kleren mochten mee. Het speelde zich af in de kerk of in de tuin van de pastorie, want tot 1983 was er een processieverbod op de openbare weg. Hier in Leiden is het feest een paar jaar geleden, door pastoor Smith, weer in ere hersteld. En de week daarop (op de derde vrijdag na het Pinksterfeest) vierde men het Heilig Hartfeest. Ook dat was een echt feest, vooral op scholen. In de binnentuin van de St. Barbaraschool voor meisjes op het Levendaal stond een levensgroot Heilig Hartbeeld, waar op die bewuste vrijdag de hele school, groot en klein omheen stond. Die gebeurtenis zullen sommige dames zich vast wel kunnen herinneren.

Ja, er was in die tijd inderdaad sprake van het 'Rijke Roomse Leven' en nu, kunnen wij dat in deze tijd ook nog zeggen?

Toen ik afgelopen zondag in de eerste viering na de 'lockdown' in de kerk was en de pastoor met de paaskaars naar het altaar liep, voelde ik een stukje Rijk Rooms Leven, een handeling, hoe simpel ook, maar met zóveel symboliek..... Het was een prachtige intense viering, ook al ontbrak het orgel en het koor en konden wij niet zingen.

Zit die intensiteit 'm dan alleen in pracht en praal? vroeg ik me af. Natuurlijk werkt dat mee. Een kopje thee uit een mooi glas of kopje drinkt lekkerder dan uit een plastic bekertje en een warme kerk met kaarsen en mooie gezangen geeft je een goed gevoel en helpt je om in de juiste stemming te zijn. Maar zit dat 'Rijke Roomse leven' misschien ook niet een beetje in ons eigen hart en in ons dagelijkse leven, in wat wij er zelf van maken?

Ali van Leeuwen [vlietweg10@gmail.com](mailto:vlietweg10@gmail.com)

Gezegend zij die arm zijn voor God  
want van hun is het koninkrijk van de hemel.  
Daarom bidden wij:  
God onze Vader,  
bescherm ons voor de gier naar rijkdom en macht.  
Geef dat wij dat wat ons is toevertrouwd rechtvaardig gebruiken.  
Leer ons dat liefde onze grootste rijkdom is.  
Die liefde die jij ons geeft en die wij aan elkaar geven.



Wij wensen iedereen een 'Rijke Roomse zondag en week' Eva, Jan ,Ali