

Rondom de Kerk

in de
HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

In dit nummer o.a.:

- De bisschop schrijft 3
- De parochie in Coronatijd 5
- KinderHoek en Jongeren Info 18
- Martin Tetteroo 19

Ongewone tijden, ongevoelbaar blad

Alle activiteiten en vieringen zijn tot 1 juni weggefallen. Daarom een Rondom de Kerk met een aangepaste inhoud, zonder kalender en rooster. Toch zeer lezenswaardig! Graag informeren we iedereen snel wanneer alles weer op gang komt. Daarvoor hebben we uw mailadres nodig! Geeft u dat even door aan uw secretariaat?

Pasen nu!

De verschijning aan de apostelen

De deuren waren gesloten en toch komt Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij U!" Hij blies over hen en zei: "ontvangt de heilige Geest!" Zo verschijnt Jezus, de Verrezenen aan de apostelen.

Gesloten kerken

Als kerk vieren wij Pasen in een zeer bijzondere situatie. Al onze kerken zijn gesloten, althans wij mogen en kunnen vanwege het Coronavirus niet gezamenlijk vieren. Wij moeten letterlijk afstand houden tot elkaar, in de kerk en daarbuiten. Dat geeft ons een gevoel van leegte en eenzaamheid. In het hof van Olijven bad Jezus tot zijn Vader: "Abba Vader.." Ook Jezus kende angst, maar uiteindelijk legde Hij zijn leven in Gods hand.

Doopsel

Met de Paaswake hernieuwen wij onze doopbelofte. Ten diepste ligt ons

vertrouwen bij ons eigen doopsel. Het doopsel is geen eenmalige gebeurtenis, maar telkens herhalend. Het doopsel roept op ons te verbinden met de bron van ons leven, God zelf. De bron die ons voedt door ons gebed en voor de dienst aan elkaar. Het gebed mag ons vertrouwen voeden, dat uiteindelijk ons leven veilig is in de handen van de levende Heer. Hij is niet dood, Hij leeft! Al kunnen wij niet gezamenlijk vieren als kerkgemeenschap, de moderne



media geven ons mogelijkheden om via de televisie en internet de Eucharistie mee te vieren en de levende Heer te ontmoeten. (Zie pagina 3, red.)

Solidariteit

Naast ons gebed is de dienst aan elkaar noodzakelijk, juist voor die mensen die in deze angstige tijd alleen zijn en de ander nodig hebben. Wij zoeken samen naar vormen van nabijheid. Dit alles zal onze hoop doen vermeerderen en de onderlinge band versterken.

Zalig Pasen

Meer dan ooit hebben wij deze Paaswens nodig. Uw pastoraal team wenst u allen van harte een Zalig Pasen, dat de genade van de Heer over u mag komen en dat u met Thomas uw geloofsbelijdenis mag uitspreken: 'Mijn Heer en mijn God!'

Zalig Pasen, uw pastoraal team

Palmtakjes en kaarsen kunnen worden afgehaald

Deelnemen aan een Palmpasenviering is dit jaar niet mogelijk. Wel kunt u op **zondag 5 april** van 12.00 tot 16.00 uur en op **Stille Zaterdag 12 april** van 11.00 tot 14.00 uur een Palmtakje bij de kerk in uw buurt komen halen, evenals kleine Paaskaarsjes: zo kunt u bij het volgen van de Paaswake op televisie of livestream toch het Licht van Christus ontsteken. U kunt dan ook exemplaren van 'Rondom de Kerk' meenemen en houdbare producten in de kerken achterlaten voor de Voedselbank. **Dringend verzoek:** komt u op deze dagen niet allemaal tegelijk om 12.00 resp. 11.00 uur en houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Blijf thuis als u lichamelijke klachten heeft. Vraag dan iemand anders om een Palmtakje en een kaarsje mee te brengen. Geef als u een palmtakje en een kaarsje meeneemt voor een ander deze op gepaste manier en op afstand af. *Indien er vrijwilligers aanwezig zijn bij de kerken volgt u dan hun aanwijzingen op.*

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzaling e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. **06 82 14 70 91.**

Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Sophie van der Steur, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, open maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. **071 737 00 87**, of petrusenpaulusleiden@gmail.com.

Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of w.p.l.broeders@gmail.com.

Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of diakengjclavel@gmail.com.

Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.

Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of pwbasteiden@gmail.com.



Colofon

Jaargang 15, nummer 5
April 2020

Rondom de Kerk is een uitgave van de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude.

Redactie Harriët van Dijk, Magda van Hien, Jury Smit, en Joke Sorgdrager (hoofdredacteur)

Medewerkers José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria Twist en Eva Kessler

Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie

Advertentieacquisitie rondomadvertising@gmail.com, 071 513 03 88

Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.

Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006 2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.

Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving via parochies, instellingen en andere distributiepunten.

Postabonnementen € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden.

E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.

Voor kopij op de pagina's van de parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 6, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten: uiterlijk 15 april 2020.
Verschijningsdatum: 14 mei 2020.
Mailen of inleveren bij het redactieadres. Nummer 7 komt 2 juli 2020 uit.



www.petrusenpaulusleiden.nl

Parochiebedevaart! Onder voorbehoud

Dit jaar gaan we op donderdag 25 juni de Bommelerwaard in. Naar de Heilige Lambertuskerk in Maasbommel. Daar is een uniek kapeltje ter ere van O.L. Vrouw van la Salette, het enige in Nederland.

Hier vieren we de H. Mis. Daarna gaan we naar Zaltbommel, met die bekende toren (foto) voor lunch, wandeling door het dorp en het Lof in de heilige Martinuskerk. Na het avondeten reizen we terug. De afgelopen jaren zijn onder meer Oudenbosch en Zegge, Hoogstraten en Meerseldreef, Boxtel en Nieuw-kuijk, Dordrecht en Raamsdonksveer bezocht. Bijzondere soms vergeten devotieplaatsjes, zoals de kapel van O.L.Vrouw van Zeven Smarten bij Roosendaal.

De parochiebedevaart is altijd een mooie dag. Een samengaan van het bezoeken van, vaak onbekende, ker-



ken, samen bidden, ontmoeten en goed eten, lunch en diner. Dankzij gulle gevers kunnen we de all-in prijs laag houden op 39,99 euro. **Opgave** via de folders in de kerken. **Info** bij pastoor Smith: 071 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Bloemen voor de paus naar ziekenhuizen

Onze bisschop zegende op 19 maart in kleine kring de rozen in die normaal gesproken naar het Sint-Pietersplein zouden gaan voor de Paasviering.

Nu dat vanwege de Corona-lockdown in Italië niet mogelijk is, zijn de bloemen naar ziekenhuizen in heel Nederland gebracht. De Westlandse kweker John Meijer levert normaal gesproken zo'n 3000 rozen voor de pauselijke Paasviering. Toen hij hoorde dat dit voor het eerst in decennia niet door kon gaan vanwege de strikte Coronamaatregelen

in Rome, besloot hij het aantal te verhogen tot 20.000 en die in samenwerking met omroep KRO-NCRV rond te gaan brengen bij ziekenhuizen – als eerbetoon en dankbetuiging aan het zorgpersoneel in deze tijden van Corona.

Bron: Katholiek Nieuwsblad



Foto: Ramon Mangold



De bisschop schrijft ...

Onze bisschop Van den Hende schreef op 13 maart aan alle gelovigen in parochies en instellingen het volgende:

"[...] Ik wil u op voorhand danken dat u in de parochies en instellingen in ons bisdom de maatregelen in alle zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid ter harte wilt nemen, in het besef dat voornoemde maatregelen in combinatie met een overvloed aan berichtgeving in de media, tevens de nodige bezorgdheid en misschien wel angst tweebrengen. Van harte verzeker ik u van mijn verbondenheid

in gebed, in het besef dat de Kerk slechts in de kracht van ons geloof en ons bidden een netwerk van liefde kan zijn. Het is daarom dat ik de voortgang van het gebed als wezenlijk deel van de zending van onze Kerk wil benadrukken, ook in tijden van crisis en beperkingen."

Op 19 maart schrijft de bisschop vervolgens aan de priesters, dia-kens en pastoraal werkers in ons bisdom:

"[...] In deze periode van weinig kerk-gang en samenkomsten [blijft]

Internet als 'net-werk' van geloof, hoop en liefde

Via **Zoom** kunnen we om 20.30 uur samen de **Rozenkrans** bidden om. Via lodewijkparochie.nl ziet u hoe u elke avond met anderen zichtbaar en hoorbaar de Rozenkrans kunt bidden. Dit blijkt een steunmoment op de dag te zijn geworden. Zeker ook straks voor de Meimaand. Velen volgen ook op zondag de **Eucharistieviering** thuis via de TV of internet, van elders of van de lokale kerkgemeenschap, waar dit kan! Het is goed om dan (samen) aandachtig mee te luisteren en te bidden.

En waar mogelijk ook de houdingen aan te nemen zoals in de kerk. De geestelijke Communie is een groot goed gebleken. Een kort stil persoonlijk gebed om de Heer te vragen in ons hart te komen en ons te sterken. Sommigen zeiden van een ge-live-streamde-Mis: "Alsof we er bij waren". Hiernaast staat een basisaanbod. Pastoor Smith



Dagelijks

9.00 Radio Maria Mis (DAB of internet)
9.30 Mis livestream uit Hilversum
19.00 Radio Maria Mis
19.00 Mis livestream uit Nijmegen
20.30 uur Rozenkrans met parochianen via Zoom

Zondag

10.00 TV Mis met vooraf geloofsgesprek NPO 2
10.00 Mis livestream vanuit Lodewijk

Op lodewijkparochie.nl kunt u door-klikken naar de Missen en u aansluiten bij het dagelijkse Rozenkransgebed.



de Vastenactie onderbelicht. Ik wil u daarom vragen om in uw omgeving extra aandacht te vragen voor de Vastenactie [...], verbonden met onze christelijke opdracht van naasten-liefde voor noodlijdende mensen ver weg in de Veertigdagentijd. [...] Op weg in het licht van Pasen nodig ik u allen uit om met mij te bidden voor de Kerk als netwerk van liefde, teneinde in deze zware periode van het coronavirus, in Christus' naam te kunnen bouwen aan zijn beschaving van liefde, in verbondenheid met alle mensen van goede wil. [...]"

Beide brieven zijn in hun geheel te lezen op www.bisdomrotterdam.nl.

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk wensen u Zalig Pasen

In gedachten

Waarom?

Palmzondag haalt men Hem juichend in met palmen en met bloemen en om je heen hoor je alleen Zijn Naam nog noemen

maar een paar dagen later is al het gejuich verstild aanbidding wordt vernedering wie heeft dit echt gewild?

waarom die haat, waarom die hoon de geseling, de doornenkroon Hij is in grote angst en nood Hij draagt Zijn kruis en sterft de dood

Hosanna in den hoge
Jesus is bedrogen
wie wilde al dit kwade?
Jesus is verraden
waarom?

José Simons-Castelein



Bel of mail voor een gratis ^{aan-}verkoopadvies van uw woning

071-5149147 - info@zaalbergmakelaardij.nl
Korevaarstraat 35, Leiden

www.zaalbergmakelaardij.nl

Virati

UITVAARTVERZORGING

Virati Uitvaartverzorging helpt u om een unieke, bij u of uw dierbare passende, uitvaart te verzorgen waarin uw wensen centraal staan. Zonder stress en zonder onduidelijkheden, maar wel met veel herinneringen, samenzijn, tranen en soms ook een lach. Directe hulp na overlijden, dag en nacht bereikbaar.

085-1307632

www.virati.nl

bms notarissen

BMS Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
t. 071 516 29 30
e. info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

Notarissen
mr. R.H. (Roel) Breedveld
mr. E.J. (Egbert) Moolenaar
mr. M. (Mark) Schwarze



GEERS SCHILDERWERKEN

Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

OOSTERLOOSTRAAT 12 2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL

SCOL

Secretariaat: Mariënpoolstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie.

Basisscholen

RK

De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44

St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63

't Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50

Pacelli | Damiaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58

De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71

De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39

De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24

De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88

Bernardus | Koolkerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00

Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05

PC

De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10

Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08

Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58

De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24

De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75

De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41

Scholengemeenschappen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo

RK Bonaventuracollege

Mariënpoolstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31

Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66

PC Visser 't Hooff Lyceum

Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61

Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88

Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12

Vmbo Boerhaavelaan | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071-517 17 55

Kijk voor meer informatie over onze scholen op
www.scoleiden.nl/scholen-scol

PASTORAAL TEAM



De parochie in Coronatijd

Deze tijd wordt wel vergeleken met een oorlog. Nu niet tegen een land of mogendheid maar tegen een onzichtbaar virus vraag is of er een metafoor is dat bij deze tijd past. Het is allemaal nieuw en daarvoor ook onzeker. Maatregelen volgen elkaar in rap tempo op.

En ondanks alle maatregelen waart het virus nog rond, brengt ziekte met zich mee, lijden en ook de dood. In deze Veertig-dagentijd is het lijden van Christus zo meer tastbaar dan we konden vermoeden.

Het gewone en vanzelfsprekende vieren, Sacramentenbediening, huisbezoeken, overleggen, etc. is niet meer gewoon. Het vraagt creativiteit en flexibiliteit om daar goed mee om te gaan. Meer dan ooit zijn wij een team dat elkaar draagt zowel in de actie als in het verstilde gebed.

Veel solidariteit zichtbaar

We zien in de parochie tijdens het drama van de Corona-epidemie ook prachtige dingen gebeuren. We zien veel oprecht nabuurschap, zorg voor ouderen, zorg voor burens onderling. En dat is dan ook hard nodig. Er blijft een risico dat alleen gaande mensen, oud en jong, die het huis niet uitkunnen vereenzamen.

We zien nieuwe vormen van samenwerking waarbij krachten worden gebundeld, bijvoorbeeld als het om de communicatie gaat. Er wordt langs allerlei wegen met elkaar en voor elkaar gebeden. Medeparochianen nemen initiatieven om bemoedigende berichten en groeten te laten uitgaan. Een solidariteit en eensgezindheid waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Regelmatig horen we ook "Pasen gaat dit jaar niet door", niets is minder waar. Het vieren is alleen anders. Daarover leest u meer in deze Rondom. (Zie pagina 3, red.) Ook dit jaar zal de Heer verrijzen. Dat Pasen op handen is, licht bijna tastbaar ook op in al het goede dat gebeurt. Daar waar wij elkaar over-eind helpen en houden, daar is God. De Heer zal waarlijk Opstaan, ... alleluia.

Namens het Pastoraal Team,
Marlene Falke-de Hoogh pw.

PAROCHIEBESTUUR



Motivatie van 'geven'

De actie kerkbalans is positief verlopen. Onze parochie is, tegen de landelijke trend in, vrij gul. En dat is ook nodig. Wij hebben financiële uitdagingen in een periode waar we juist volop bezig zijn om onze parochie te laten groeien en bloeien en meer invulling te geven aan onze rol in de maatschappij.



Naar aanleiding van de Actie Kerkbalans hebben we ook meer structurele, maandelijkse, donateurs en dat is heel fijn. In gesprekken met enkele donateurs hoorde ik een aantal beweegredenen die mij inspireerden en deze deel ik graag met u. Meerdere keren hoorde ik "Natuurlijk geef ik dat hoort zo en dat voel ik. Met alleen wat muntjes in de collectebak kan en wil ik niet weggomen." De muntjes in de collectebak is een treffend punt. Alleen wat muntjes in de collecte lijkt wellicht prima ook als we kijken naar het verhaal van de arme weduwe die ook wat centjes gaf. Zij werd zelfs door Jezus geprezen. Maar zij gaf alles wat ze had en scheepte God niet af met de kruimeltjes die toevallig nog over waren.

Meerwaarde van de kerk

Iemand vergeleek zijn maandelijkse gift met een cadeautje geven aan een geliefde. "We kunnen natuurlijk wel gewoon zeggen dat we van iemand houden, maar wat is het mooi om dit kracht bij te zetten door er een bosje bloemen of een heerlijk doosje bonbons bij te geven. Zo kunnen we ook, met ons vermogen laten zien waarvan, of nog beter van Wie, we houden." Een andere vaste donateur maakte de vergelijking van haar maandelijkse bijdrage als een onderdeel van haar huishoudboekje. "Voor het bezitten van een auto betalen we elke maand wegenbelasting en voor verzekeringen betalen we elke maand een premie. Dan ligt het ook voor de hand om maandelijks een bijdrage te doen aan mijn parochie." En dit geldt helemaal als u bedenkt dat de kerk een meerwaarde levert die de anderen niet kunnen leveren: u op weg helpen naar het eeuwige leven!

In Gods handen

Vanuit mijn rol als penningmeester moet ik aangeven dat we inderdaad nog meer structurele en voorspelbare inkomsten nodig hebben. Het bestuur zal met deze middelen zeer zorgvuldig omgaan met het grote doel om het Koninkrijk van God zichtbaarder op aarde te krijgen. Onze giften en werken leggen we dan in Gods handen en dan zullen we zien wat voor mooie dingen er gebeuren. Het bestuur is er druk mee, zeker in deze tijd van crisis.

Uw penningmeester, Stefan Tax



O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Regio Noord

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, 071 521 81 13.
Bank: NL57 INGB0000602334 tnv HPPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Het 'Huis' van God

Op de parochiedag van 15 maart is het 'Huis' gepresenteerd. Dit 'Huis', de kerk, laat de weg naar en met God zien. Het 'Huis' bestaat uit verschillende verdiepingen, meerdere kamers, een ontvangst en kerk/kapel.

Zoals bij elk huis is het fundament van groot belang. Het is de vaste grond, waarop het huis is gebouwd namelijk Geloof: ja-zeggen tegen God, Hoop: op de verrijzenis en de Liefde en barmhartigheid van Jezus. Dit kunnen we in ons gedrag laten zien door Hem na te volgen. Daarnaast de Broederlijkheid dat betekent dat we ieder mens als familie proberen te zien. En dan niet te vergeten Vergevingsgezindheid, omdat we weten dat we het zelf ook niet altijd goed doen.

In het 'Huis van God' worden we warm welkom geheten door vriendelijke mensen. De Heer kunnen we ontmoeten in de kerk of kapel en er is een priester, bij wie we om raad

kunnen vragen en kunnen biechten. We kunnen er Jezus ontmoeten in verbondenheid met de parochie, bisdom en Wereldkerk. Op de eerste verdieping zien we wat het aanbod is in de kerk, het 'Huis van God': het volgen van de H. Mis, catechese en de dienst aan de mensen, de diaconie.

Op de tweede verdieping is er zorg en ruimte voor iedereen, zoals de Nieuwe Bewegingen, de jongeren en de ontmoeting met de heiligen, alsook op bedevaart gaan.

Op de derde verdieping kunnen we onze hulp geven aan de parochiegemeenschap, omdat er altijd veel te doen is op allerlei gebied.

Zo wordt duidelijk hoe de Kerk in elkaar zit in de parochiegemeenschap.

Annelies Cremers



Nieuwe ruimte Catechese Goede Herder

Sinds januari hebben de kinderen van 9 tot 12 jaar een eigen ruimte waar zij bijeenkomen om te werken aan hun persoonlijke relatie met De Goede Herder. In 2019 is door heel veel mensen hard gewerkt om de ruimte boven De Ridderzaal bij de Sint Josephkerk klaar te maken voor de start van Atrium III. Er is geveerd, geboend, gezaagd, getimmerd, planken opgehangen, noodverlichting aangebracht, meubels gesjouwd en tapijt gelegd. Het resultaat mag er zijn! De afgelopen periode hebben we gewerkt met materialen, gelezen uit de Bijbel en gebeden bij de gebedstafel.



van het koninkrijk van God die tekst zou kunnen horen. Dit is een van de manieren om de kinderen te helpen vertrouwd te worden met de Bijbel en zich te openen voor het Woord van God.

De geschiedenis van het koninkrijk van God in de heilige Bijbel.

Dit materiaal helpt het kind te ontdekken hoe Gods Plan als een gouden draad door de geschiedenis loopt. Dit Plan is in de Bijbel te herkennen aan drie grote momenten: de schepping, de verlossing en de wederkomst. De kinderen krijgen Bijbelteksten aangeboden en overwegen bij welk moment in de geschiedenis



Kerkbeplanting

Als onderdeel van de facelift van de façade gaan we dit voorjaar het kleine plantsoen rond de vlaggenmast aanpakken. Heeft u nog kleurrijke lage planten of bloemstruiken over, die u graag voor de kerk ziet? Stuur dan een mailtje naar info@stjosephleiden.nl. Laten we samen zorgen voor een fleurige, al zij het bescheiden, uitbreiding van het Singelpark dat langs de 'Herensingelkerk' loopt!

Josephs sierhek

Als hekkensluis van de make-over van de voorkant van de kerk wordt het hek geschilderd en de oude buitenvitrine vervangen. De sierlijke ornamenten op de bakstenen pilaren bij de ingang van het hek kunnen zo weer blikvangers worden om de nieuwsgierigheid te prikkelen voor wat daar achter ligt. Wilt u meedoen met de schilderbeurt? Mail dan graag naar info@stjosephleiden.nl. Paul van der Lee

Voor het laatste nieuws over onze (vaste) vieringen en activiteiten, ga naar onze website.



H. LODEWIJK

Regio Noord

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 - 513 07 00. Kopij-adres: lodewijkparochie@gmail.com.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. HPPP Parochiekern H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Opus Dei en de roeping tot heiligheid

Op de eerste dinsdag van de maand verzorgt het Opus Dei in de pastorie van de Lodewijkkerk een bezinningsavond voor dames en op de derde woensdag voor heren. Omdat de week soms verspringt, is het raadzaam om de actuele data te raadplegen.

In de H. Johannes Paulus II-kapel is er een korte meditatie en ervoor of erna is er tijd voor persoonlijke gebed en aanbidding. Er is ook een voordracht in de grote zaal van de pastorie. Tussendoor is er biechtgelegenheid en aan het eind een H. Mis. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De avonden staan open voor iedereen die zich bij zijn dagelijkse werkzaamheden en bezigheden meer op God wil richten. Het Opus Dei werd in 1928 gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá (foto).



Op zaterdag 27 juni wordt in Den Haag een Mis opgedragen ter ere van de heilige Jozefmaria Escrivá. Dat gebeurt in de kerk H. Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65A, Den Haag, om 12.45 uur.

Het Opus Dei begeleidt zijn leden in de groei van hun innerlijk leven en gebedsleven, het doet veel aan vorming en organiseert voor leden en geïnteresseerden bezinnings- en

Stille zaterdag, de te lang vergeten dag

Stille zaterdag is niet Paaszaterdag. Deze laatste dag bestaat eigenlijk niet! Het wordt pas Pasen met de Paaswake in de avond. En die avond hoort al bij de Zondag. Stille Zaterdag is een belangrijke dag die hoort bij het lijden van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. God de Zoon nam niet alleen zonde, straf en ster-

ven van ons over, maar ook ons 'dood zijn' en 'ter helle gezonden' worden. Plaatsvervangend heeft Jezus, die waarlijk God en waarlijk mens is, dat van ons overgenomen.

studieweekends en familiedagen. Deze vinden plaats in het conferentiecentrum 'Zonnewende' in Moergestel. Voor meer informatie zie: www.opusdei.nl. René Guldenmund

Na zijn sterven aan het kruis werd na enige tijd zijn lichaam in het graf gelegd. Hijzelf "daalde neder ter helle" (Geloofsbelijdenis). Hij ging de diepste duisternis in. Ook daar wilde Hij zijn, zodat er sinds Stille Zaterdag geen duisternis meer is, hoe donker ook, waar Jezus niet is. Vanuit de hel bereidde Hij een weg terug naar het leven (Pasen), naar de Vader (Hemelvaart).

Periodieke Giften

Geeft u regelmatig aan uw kerk? En doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan kan de periodieke gift een interessante optie voor u zijn. U kunt hetzelfde geven, terwijl het u minder kost. Of u kunt méér geven zonder dat het u meer kost. Voor de periodieke gift is er ook geen drempel, u kunt al vanaf een klein bedrag beginnen. En het mooie is, u hoeft hiervoor niet langs de notaris. Een overeenkomst tussen uzelf en de parochie volstaat. Voor meer informatie, neem contact op met de penningmeester van uw kerk. Hartelijk dank alvast! Marek Veselka

Deze dag is dus werkelijk een stille dag. Nog geen Paasvreugde, nog geen Alleluia. De vasten duurt nog voort en de Kerk waakt bij het graf, zoals Maria indertijd waakte. Het Triduum is er echter niet zozeer om over te lezen, maar om mee te maken in de kerk. Daarom is er op Stille Zaterdagmorgen om 9.30 uur een speciaal gebed in de Johannes Paulus II kapel met teksten uit de Schrift en de Traditie, die het geheim van deze dag verduidelijken.

Pastoor Smith

Voor het laatste nieuws over onze (vaste) vieringen en activiteiten, ga naar onze website.



Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag 10.00 - 12.30

VAN DER MEEL
INTERIEUR & STYLING
PROJECT STOFFERING

Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp
071 - 582 08 30
info@vandermeelinterieurenstyling.nl
www.vandermeelinterieurenstyling.nl



Fides makelaars
Woondromen waarmaken

fidesmakelaarsleiden.nl
info@fidesmakelaarsleiden.nl | 071-5160880



Samen aan alles gedacht!

- Opbaren thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze
- Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
- U kunt bij ons ook terecht met iedere natura uitvaartpolis

071 513 69 49

Dag en nacht bereikbaar



Uitvaart Zorgcentrum Leiden
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Lange Mare 69, 2312 GR Leiden
www.uzleiden.nl

Uitvaart
Zorgcentrum
Leiden
UZL

avbw
aannemersbedrijf
vanberkel
waddinxveen

- Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud



Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel.: +31(0)182 61 99 44
E-mail: info@vanberkelwaddinxveen.nl
Website: www.vanberkelwaddinxveen.nl

installatie
totaal verbouwing
wiltgoed
koopmans verf
ijsvoeren
gereedschappen
tuin gereedschappen
bouwmaterialen
beveiliging
sleutel service



www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3 2312CK Leiden 071-5126627

Hartwijk

Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden



Gedenkmuur voor urnen

- * Voor alle gezindten
- * Diverse sfeergebieden om eigen plek uit te zoeken
- * Graf reserveren bij leven
- * Budgetgraven en keldergraven
- * Urnenmuren, urnengraven, urnenkelders
- * Verscheidene strooivelden
- * Openlucht-aula
- * Rouwsteiger voor uitvaart over water
- * Moderne aula's en koffiekamers
- * Wandelpark met natuur- en kunstroutes
- * Theehuis Veldheim dagelijks geopend



De medewerkers van Rhijnhof denken graag mee over wensen voor begraven en asbestemming.
071-532 06 09 (keuzemenu toets 2)
info@rhijnhof.nl - www.rhijnhof.nl

Openingstijden:

Kantoor: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
Theehuis Veldheim: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
(Theehuis opent 10.00) Zondag van 11.00 tot 17.00



DE GOEDE HERDER Regio Oost

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: hulst.zw@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Thuis gekomen

In 1896 werd het kerkgebouw dat we nu De Goede Herderkerk noemen, ingewijd en de parochianen waren er destijds wát trots op. Een van hen, Dirk Tijssen, de stamvader van een hele Tijssen-dynastie op de Hoge Rijndijk, was er zelfs zo trots op, dat hij van sigarenkistjes een prachtige grote maquette van de kerk nabouwde. Deze kwam rond het twintigjarig bestaan in 1917 gereed. Als u de maquette goed bekijkt, ziet u dat daar jarenlang aan gewerkt moet zijn: ieder afzonderlijk steentje is er in dunne lijntjes met de hand op geschilderd! Het historische stuk heeft jarenlang op de stoffige zolder van de Suetanborg gestaan en was het afgelopen jaar een blikvanger op de ten-

toonstelling van zolderspullen van de Stichting Oud Zoeterwoude. Onze vrijwilligers Joop van der Ploeg, Cor Francken en Gerard Verdoes hebben er voor gezorgd dat wij het in een mooie vitrine op een passende tafel in de corridor van de kerk aan alle belangstellenden kunnen tonen. En het voelt dus eigenlijk of dit meer dan 100 jaar oude stuk huisvlijt nu een beetje is thuis gekomen!



'Van woestijn naar Paastuin'

In de Vastentijd hebben wij in de vieringen gekozen voor het thema 'Van woestijn naar Paastuin'. Dit klonk door in de overwegingen en gebeden, in het project met de kinderen en in de sobere decoraties die de dames van de bloemengroep hebben verzorgd.

In de Gezinsvieringen en Kinderneven-dienst gingen we met de kinderen aan de hand van de lezingen op pad van een woestijn met zand naar het nieuwe opkomende leven richting Pasen: Wat heb je te bieden aan anderen met je hart en met je handen. En hoe kunnen we met elkaar groeien van een zaadje tot een prachtige bloem. Op Aswoensdag was de bloemversiering vervangen door zand en een dode tak, symbolen van de woestijn. De volgende zondagen werd dit uitgebreid met vetplanten en cactussen tussen stenen in het zand. De takken kregen knoppen en de



stille sobere tuin zal zich met Pasen ontwikkeld hebben tot een bloeiend geheel!

Voor het laatste nieuws over onze (vaste) vieringen en activiteiten, ga naar onze website.

Overleden

21-1 Maria Francisca Antonia Josephine Tacx - van Kampen, 86 jaar

26-1 Maria Johanna Cornelia van der Meer - Montanus, 93 jaar

16-2 Arie Gerardus Wassenburg, 85 jaar.

Ria Tacx en Rie van der Meer zijn gedurende tientallen jaren actief geweest in ons Dames- en Herenkor.

Mogen onze dierbare overledenen rusten in vrede!

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie

André Bouwman, Michel Coene, Gerard van der Hulst, Joop van Huut, Theo Rump, Freek Versteegen.

Pastoraatgroep

Paula van den Bosch, Heleen Brouwer, Stephanie Jägel, Jeaneke van der Hulst.

De Goede Herder en Exodus

Exodus is het Bijbelverhaal dat vertelt over de uittocht van het Joodse volk, ontsnappend aan slavernij en gevangenschap in Egypte. Op weg naar een nieuwe toekomst zonder criminaliteit leggen ex-gedetineerden vaak een moeizame tocht af van vallen en opstaan, een tocht die soms een eeuwigheid lijkt te duren. In het

kader van diaconie is er een duurzame relatie ontstaan tussen de gemeenschap van De Goede Herder en het Exodushuis in Leiden. Op zondag 8 maart werden er ten behoeve van het Perspectieffonds van Exodus plantjes verkocht aan de kerkgangers. Binnen korte tijd was de hele voorraad uitverkocht. Een mooi resultaat!



SINT JAN'S ONTHOOFDING Regio Oost

Kerk: Zuidbuurtseweg 15, Secretariaat: Zuidbuurtseweg 15, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Pasen

Zes weken lang leven we toe naar Pasen. Pasen is voor mij de kern van het christelijk geloof. Zouden Jezus' volgelingen, zijn vriendinnen en vrienden, niet de overweldigende ervaring hebben opgedaan dat de dood het einde niet is, dan zou er geen christelijk geloof en geen christelijke kerk zijn geweest. Zes weken leven we naar die dag toe waarop we het Paasfeest vieren. Pasen, het feest waarbij we de dood en opstanding van Jezus herdenken. Ook al hoor je het Paasverhaal dit jaar al voor de zoveelste keer. De nieuwe Paaskaars is een belangrijk symbool; het kan nooit zo donker zijn of het wordt weer licht. Geweld kan nooit zo wreed zijn of er zal vrede zijn, dat blijft dat ons raken. Pasen is een feest van hoop. In de kerken kunnen we het feest van de verrijzenis dit jaar helaas niet vieren, maar het Licht blijft en het vertrouwen op betere tijden ook. Hoop doet leven.

Margreet Onderwater, Gebedsleider

Leren milder te zijn?

Corona is een mysterie, grijpt ons plots aan, brutaal en zonder medelijden. Ieders leven wordt ontregeld en we zouden wel willen schreeuwen maar wanhoop maakt alles erger. Probeer daarom te aanvaarden.. We kunnen misschien juist nu leren om milder te zijn voor onszelf en meer begrijpend voor anderen. Verruim juist nu je hart om er samen het beste van te maken. Margreet Onderwater, Gebedsleider

Kosters en hulpkosters

Wij prijzen ons rijk met de komst van maar liefst 3 nieuwe hulpkosters die Cok Oostdam in zijn taak gaan ondersteunen. Gerard Zwarts is al jaren koster in de Hartbrugkerk en wil graag ook in Zoeterwoude assisteren. U herkent Gerard aan zijn toog en superplie die hij gewend is in de Hartbrugkerk te dragen. Voor Wilfred Bakker en Wim Klein is de kosterstaak geheel nieuw hoewel Wim ervaring heeft als Misdienaar in een ver verleden. Vanaf deze plaats wensen wij hen succes toe met deze mooie vrijwilligerstaak binnen de Sint Jan.

Eerste heilige Communie

Helaas kan ook de Eerste heilige Communie op tweede Paasdag geen doorgang vinden. Zodra we weer veilig kunnen en mogen samenkomen zal er worden overlegd of en wanneer er een nieuwe gelegenheid komt.

Kinderkerk Nieuwe Stijl

Op zondag 2 februari werd voor de eerste keer de Kinderkerk Nieuwe Stijl gehouden. Met live pianomuziek en een Bijbelverhaal waaraan de kinderen actief mee konden doen. Dit keer was dat het verhaal van de schepping, met veel onderdelen waarbij de kinderen betrokken werden. Een kijkdoos met donker en licht, hoe voelen wolven, bloempjes die groeien, vissen die zwemmen, vogels die vliegen en alle schepsels van God, waaronder tot slot uiteraard de mens.

Op 22 maart kon de eerste kinderkerk in de Dorpskerk door de Coronacrisis helaas geen doorgang vinden. We hopen snel op een

Begraafplaats en afvalscheiding

Nu het voorjaar nadert gaan ook weer veel mensen aan de slag om de graven op de begraafplaats te verzorgen. Graag vragen wij uw aandacht voor het gescheiden inzamelen van het afval.

Het groen afval in de grote compostbak. Het plastic in de daarvoor bestemde PMD bak en het restafval in de grote grijze containers. Steekschuim of oasis hoort niet bij het groenafval maar bij het restafval!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Kees Berg, werkgroep onderhoud begraafplaats



herkansing. Maar u kunt dit nu reeds doen met uw kinderen thuis. Neem een Bijbelverhaal, lees samen en spreek erover en sluit af met het Onze Vader. Dat is Kinderkerk Nieuw Stijl! Succes.

Voor het laatste nieuws over onze (vaste) vieringen en activiteiten, ga naar onze website.

Familieberichten

Overleden		
02-01	Bernardus Roessen	65 jaar
26-01	Huiberdina Onderwater - v. Alphen	85 jaar
08-02	Catharina Menken	86 jaar
10-02	Clazina de Boer - Koot	91 jaar
20-02	Adriana Berg - van Bente	89 jaar.

Bankrekeningnummers

Kerkbijdrage/kerkbalans
NL93 INGB 0002 564 772 of NL75 RABO 0375 304 800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan

Misintenties en overige zaken

NL95 INGB 0000 271 753 t.n.v. HHPP Sint Jan (geef uw misintenties altijd telefonisch of per post door voordat u per bank betaald, bankafschriften worden maar 1x per maand door de bank verstrekt).

Organisatie

Pastoraatsgroep Margreet Onderwater, Aad van Slingerland, Annie Borst, Chantal de Koning
Beheercommissie René Goosen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch, Kees Janson.



H. LAURENTIUS Regio Oost

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Amber, Simon, Tessa, Sebastiaan, Ivar, en Rens bereiden zich voor op het heilig Vormsel. Er zijn acht bijeenkomsten voor de jeugd en drie voor de ouders. Simon wil hier wel



Voorbereiding H. Vormsel

wat over vertellen. Samen met zijn zusje Kim is hij ook Misdienaar bij de kerk in Stompwijk. Hij voelt zich daarom betrokken bij de kerk en heeft besloten zich daarom op te geven voor het heilig Vormsel. "De groep met Vormelingen is niet zo groot, maar wel heel erg gezellig. Er wordt gewerkt met een werkboek. Elke bijeenkomst wordt een ander onderwerp besproken. We praten veel over het geloof en wat Jezus allemaal deed. En ook over ons eigen leven. Over wat we zelf

vragen stellen aan onze begeleiders over wat de kerk voor hen betekent." Ook de ouders gaan tijdens de ouderbijeenkomsten dieper in op het geloof en op welke rol het in hun leven speelt. We zijn als ouders blij dat de begeleiders tijd en energie willen investeren om dit mogelijk te maken voor de kinderen en willen ze langs deze weg bedanken. We hopen dat het lezen van dit stukje andere kinderen en ouders enthousiast maakt om volgend jaar mee te doen.

Zeer geslaagde carnavalsviering

Op 23 februari was weer de jaarlijkse carnavalsviering met als koor The old Princes in Harmony. Een druk bezochte viering met als voorganger pastoor Broeders. Tussen de kerkgangers bevonden zich ook burgemeester Tiggelaar en Wethouder van Eekelen. Uiteraard waren Prins Marnix, page Shirley, opper Wout., de Raad en de jeugdraad aanwezig. Zij werden door pastoor Broeders achter in de kerk opgehaald en gingen



Foto's Carmen fotografie



gezamenlijk naar voren tijdens het openingslied 'Mijn Gebed' met trompet solo van Stefan Turk. 'The old Princes in Harmony' is het oud-prinsenkoor van de carnavalsvereniging De Gaanders. Zij zingen de carnavalsviering al vanaf 1992 en oefenen al vanaf half december om de liederen zo mooi mogelijk te vertolken o.l.v. dirigent Bram Soentjens en organist Dennis de Bruijn. Het lied van de ontferming Hallelujah werd gezongen door soliste Sandra Paardekooper. De preek van pastoor Broeders ging over verbroede-

ring, een mooie preek waarbij de toehoorders aandachtig luisterden. Na het Onze Vader werd Pie Jesu in het latijn gezongen. Aan het einde van de viering kreeg pastoor Broeders van page Shirley de jaarmedaille omgehangen. Het laatste gebed is in deze viering altijd het gebed van de nar. Ook nu weer was de nar scherp en gevat. Onder het prachtig eeuwenoude lied o.a. vertolkt door Simon en Garfunkel 'Scarborough Fair' verliet de pastoor met de prins, page, opper, de raad en de jeugdraad de kerk. Een mooie viering, waarbij de verbroedering voelbaar was. Pr oud prinsen De Gaanders

al hebben meege- maakt en wat onze dromen zijn. En hoe het geloof hiermee te maken heeft. We hebben nu net de vierde bijeenkomst gehad. Daarin ging het over de heilige Geest. We moesten

En als je al eerder zin hebt om wat voor de kerk te doen, dan kan je ook nog Misdienaar worden. Daan en Henriette Kerkvliet

Nieuwe geluidsinstallatie kerk

Een kerk restaureren is mooi. Maar onderhoud blijft er altijd. Het is nooit af. Nu werd er al langer gesproken over de geluidsinstallatie. Niemand wist meer hoe oud die was. Dus al heel oud. En hard aan vernieuwing toe. Werken terwijl alles nog in gebruik is, is een lastige klus. Maar het lukte.

De microfoons op het altaar en de lezenaar konden in gebruik blijven. De nieuwe bekabeling en de microfoons konden alvast worden geïnstalleerd. Een paar dagen werd met twee man hard gewerkt. De kabels onder de vloer verwijderen en nieuwe trekken werd door een eigen vrijwilliger gedaan. Hulde! Dat scheelt weer in de kosten. Die trouwens werden gedekt door het laatste restant van de opbrengst uit de Kringloopwinkel. De koren zingen weer met meer plezier en alles is weer mooi weg gewerkt. Ook de nieuwe luidsprekers zijn een plaatje. Kom eens luisteren.



Voor het laatste nieuws over onze (vaste) vieringen en activiteiten, ga naar onze website.

Familieberichten

Overleden		
17 januari	Johan van Vliet	86 jaar
4 februari	Jeanne Kerkvliet van Eijk	90 jaar.

Voor ruimte, rust en betrokkenheid



C.G.J. Onderwater
Crematie- en uitvaartverzorging

Dijk 1a - 2731 AA Benthuisen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl
Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

De KBO is een moderne beweging op katholieke grondslag ter behartiging van de belangen van ouderen.

De KBO geeft tien maal per jaar het landelijk blad Nestor uit.

KBO
ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers



Anmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 Contributie € 27,50 per jaar.

Echt iets lekkers!



Raaphorst
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74



HARTEBRUG Regio Zuid

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of harteburkerk@kpnmail.nl. Openingsstijden: dinsdag en vrijdag van 10.30 tot 13.00 uur. Secretariaat: Wim Barning ofs. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Wim Barning ofs., 06 53 72 26 50 of wimbarning@casema.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Harteburkerk. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Een Franciscanse wandeling door Leiden

Op 2 februari organiseerde de Franciscanse Beweging een wandeling door Leiden. De belangstelling was groot. Uit verschillende hoeken van het land kwamen mensen naar Leiden. Na de koffie in de Romanuszaal verhaalde pater van Ulden ofm. over de Franciscanen, die in 1445 een klooster stichtten buiten de toenmalige muren van Leiden. Straat- en bruggennamen in het deel van Leiden dat De Waard heet, herinneren hier nog aan, zoals de Minnebroersgracht en de Franciscanse brug. Van het klooster is niets overgebleven. Maar de Franciscanen zijn altijd in Leiden gebleven, tot in de 21ste eeuw. De wandeling begon bij de gevelsteen aan de Harteburkerk over

Franciscus en de wolf. Daarna werd de katholieke schuilkerk in de Haarlemmerstraat aangewezen (boven de Douglas) en ging de wandeling via andere bezienswaardigheden naar Begraafplaats Zijlpoort, met het graf van de zusters Franciscanessen; vanaf 1892 waren zij verbonden aan het toenmalige Elizabethziekenhuis aan de Hooigracht.



In het Plantsoen werd het verhaal van Franciscus die voor de dieren preekt voorgelezen bij de een gevelsteen op het gebouw Verbum Dei aan de Plantage, een voormalig Franciscaans pand en centrum van Franciscanse spiritualiteit.

Terug in de Romanuszaal slokten we de middag af met het



gezamenlijk zingen van het lied Vrede en alle goeds, de groet van de Franciscanse Beweging.

De wandeling was volgeboekt, maar de Franciscanse Beweging wil de wandeling graag nogmaals organiseren!

Mariken Elsen, lid Harteburkooor
Info www.franciscansebeweging.nl

I N M E M O R I A M

Gerrit Neuteboom

Geboren 11 januari 1922
Overleden 25 januari 2020

Op 30 januari namen wij afscheid van Gerrit Neuteboom.

Hij werd 98 jaar en heeft heel veel voor de Harteburkerk betekend.

Zo dreigde eind jaren 60 door dalende inkomsten van plaatsengeld en collectes de Harteburkerk in financiële moeilijkheden te komen en werd er zelfs over sluiting gesproken. Eind november 1969 was er in het Antoniusclubhuis een bijeenkomst over dat voortbestaan waarbij spontaan gezongen werd: 'De Harteburk gaat nooit verloren!' Door bijzondere inzet van Gerrit en enige andere parochianen werd er een actie opgezet: 'De Harteburk moet blijven'. Die werd een groot succes. Later werd dit omgezet in een vaste bijdrage onder het motto: 'Harteburk blijft'. In de jaren 1979-1981 vond een grote restauratie plaats. Mede dankzij Gerrit werd ook hiervoor voldoende geld ingezameld. Gerrit heeft binnen de kerk vele functies bekleed, maar was het langst, 50 jaar, collectant. In 1977 zag het er naar uit dat het Collectanten College opgeheven zou worden, vanwege ziekten en veelvuldige afwezigheid. Dat is



gelukkig niet doorgedaan want bestaat het College bestaat inmiddels bijna 168 jaar!

Riet de Vriend - van Velzen

Geboren 4 augustus 1926
Overleden 8 maart 2020

Nog maar ruim een half jaar na het overlijden van haar geliefde man Jan is ook Riet nu op hoge leeftijd gestorven. Op vrijdag 13 maart hebben wij vol respect en dankbaarheid in onze kerk afscheid van haar genomen.

Marian van der Krogt - Stokkermans

Geboren 4 mei 1946
Overleden 12 maart 2020

Na het overlijden van haar man heeft Marian zich op velerlei wijzen ingezet voor onze geloofsgemeenschap, onder meer als lid en bestuurder van het Harteburkooor. Op 19 maart hebben wij vanuit ons kerk afscheid van haar genomen.

Karin Theulings

Geboren 12 februari 1958
Overleden 17 maart 2020

Meer dan 17 jaar heeft Karin meegezongen in het Harteburkooor en haar liefde voor de muziek met ons gedeeld. Ze was een vrouw die van mensen hield en in liefde naar anderen omzag. In besloten kring, vanwege de omstandigheden, hebben we op 25 maart haar naar haar laatste rustplaats begeleid.

R.K. Zorgcentrum ROOMBURGH

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl

Ondersteuning

Zelfstandig wonen met ondersteuning. Roomburgh biedt de volgende services:

- THUISZORG
- DAGBESTEDING
- INDIVIDUELE BEGELEIDING
- WIJKRESTAURANT
- MAALTIJDSERVICE
- HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Zorg & wonen in Roomburgh

Roomburgh beschikt over handige voorzieningen:

- RESTAURANT
- KAPSALON
- REISBUREAU
- ACTIVITEITEN
- KAPEL
- GEZONDHEIDSCENTRUM

Rooms-katholieke identiteit

Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

Vrijwilligers

Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens? U bent van harte welkom.



R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Een rustplaats voor katholieken uit Leiden en omgeving.

Keuze uit een algemeen-, familie- en urngraf.

Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl

VERSTEEGEN

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.
Reparatie en onderhoud van alle merken.

AUTO'S

WWW.VERSTEEGENAUTOS.NL

- onderhoud van alle merken
- schade reparatie
- verkoop van alle merken nieuw en gebruikt
- onderhoud van lease auto's
- carwash center
- goedkoopste tankstation van de regio

■ Europaweg 1 Zoeterwoude, T 071 - 580 13 86
■ E info@versteegenautos.nl



Voor het laatste nieuws over onze (vaste) vieringen en activiteiten, ga naar onze website.

Getrouwd 27 februari 2020

Oanh Le Hoang & Rowdy Martir William Cardose
Voorganger was pastoor Walter Broeders.

Museum Greccio gesloten

Museum Greccio is tijdelijk gesloten vanwege de maatregelen rond de bestrijding van het Coronavirus. Kijk op www.museumgreccio.nl en www.beeldbankgreccio.nl.



SINT PETRUS Regio Zuid

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: alle werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden. Kopij-adres: lcwvangoozen@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Sint Franciscuskoor Leiden

Er was behoefte aan een gemengd koor dat de zang bij rouw- en trouwmissen in de drie parochiekerken van de Regio Zuid verzorgt. Het Franciscuskoor staat onder leiding van Theo Goedhart.

Terwijl de eerste repetities nog niet waren afgewikkeld, moesten al twee uitvaarten op één dag worden verzorgd. Dat dat goed uitpakte, was niet alleen te danken aan de goed opgezette organisatie, maar ook aan het enthousiasme waarmee koorleden van de drie kernen zich hadden aangemeld. Hierdoor bestaat het koor (inmiddels 44 leden!) voor het grootste gedeelte uit min of meer ervaren koorleden.

Het relatief grote aantal aanmeldingen hoeft geen reden te zijn om je niet aan te melden. Want natuurlijk kan niet iedereen altijd komen zingen. Heb je er zin in om bij rouwen trouwvieringen in de Hartebrug, de Lam Gods of de Petrus te zingen, stuur dan een mailtje naar Ton van Schie, a.van.schie3@kpnplanet.nl, of geef je mobiele nummer door. Vermeld daarbij of je bij de sopranen, alten, tenoren of bassen thuis voelt en eventueel bij welk koor je nu zingt. Misschien goed om te weten dat het koor in principe elke eerste vrijdagochtend van de maand repeteert. En dat het repertoire zowel uit Gregoriaanse als een- en meerstemmige muziek bestaat.

De mens wikt, maar God beschikt...

Die gedachte kwam als eerste bij mij op toen alle kerken dicht moesten vanwege het virus. Het bescheiden feestje rondom het 350 jaar bestaan van de Petrusparochie, gaat ook niet door. De Petrusparochie gaat terug tot 1670, zoals Machiel Kleemans schreef in het 75-jarig jubileumboek. Bijna 100 jaar na de Reformatie toen het de katholieken verboden werd openlijk hun godsdienst te belijden, werd, zeer tegen de verdrinking in, het fundament gelegd voor de Petrusparochie.

Wij maken nu met elkaar bijzondere tijden door, maar als we dan 350 jaar terug zien, putten wij daaruit vertrouwen voor de toekomst, want wat is er in die voorbije periode allemaal gebeurd en hoe heeft de mensheid het allemaal doorstaan en overwonnen.

In dat optimisme richten we dan het kompas maar op volgend jaar, het 85-jarig bestaan van onze stoere Sint Petruskerk aan de Lammenschansweg. We hebben nog een grote wens voor het kerkgebouw. Het aanlichten van de glas in loodramen op het priesterkoor, Petrus en Paulus die nu



vaak onzichtbaar zijn, verdienen als patroonheiligen van de parochie in het licht te worden gezet.

'Ieder nadeel heb zijn voordeel', ons voordeel is dat wij nu een jaar extra hebben om hiervoor geld in te zamelen. Na de zomer komen wij wellicht we in rustiger tijden en gaan dan de actie daarvoor starten. Wij hopen op veel bijval, zeker in financiële zin.

Namens de locatieraad, Wilbert Hetinga

Voor het laatste nieuws over onze (vaste) vieringen en activiteiten, ga naar onze website.

Overleden

Mevrouw Theodora van der Boog
* 07-12-1952 + 05-02-2019

Mevrouw Alida de Vries van Dijk
* 21-06-1931 + 14-02-2020
Weduwe van de Heer Van Dijk

De heer Frans Bredeveld
* 31-03-1930 + 14-02-2020
Weduwnaar van Mw Pieta Bredeveld - Vermeulen

Mevrouw Gerarda Markman
* 23-01-1930 + 15-02-2020

Mevrouw Anna Pennings - Mientjes
* 03-08-1934 + 17-02-2020
Echtgenote van de Heer W. Pennings.

De Locatieraad

Actie Kerkbalans 2020, een mooi begin

Begin februari kwamen alle contactpersonen terug van hun tocht langs de parochianen voor de Actie Kerkbalans. In totaal werd voor € 34.631,- aan financiële bijdragen toegezegd. Dat is bijna het begrote bedrag van € 35.000,- en dus erg mooi. Eind maart was al ruim € 22.000,- ontvangen. Veel dank aan de contactpersonen voor hun inspanningen en veel dank aan de parochianen en vrienden van de Petrus voor ieders bijdragen. Het helpt om de kerk financieel draaiende te houden.

Steeds meer mensen geven een mooie periodieke gift. Daarmee steunt u de kerk voor een periode voor vijf jaar voor een vast bedrag, dat geheel fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester, Henk Sniijders, email: penningmeester@sintpetrusleiden.nl.

Actie Kerkbalans 2020



De Locatieraad



LAM GODS Regio Zuid

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden. Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Franciscuskoor van start

Dat is de naam van het nieuwe rouw- en trouwkoor van Regio Zuid, dus van de Hartebrug, Lam Gods en Petrus parochiekerken. Ze hebben om te beginnen flink gerepeteerd onder leiding van Theo Goedhart, die ook het Hartebrugkoor dirigeert. Een mooie ontwikkeling want van alle koren in Regio Zuid doen er zangers (m/v) mee.

Mogen wij uw e-mailadres?

Wij willen onze parochianen graag ook per e-mail kunnen bereiken. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we via internet met elkaar in contact kunnen blijven. Van veel parochianen hebben we geen emailadres. Is uw e-mailadres bij ons nog niet bekend? Meld uw e-mailadres aan via: secretariaat@lamgodsleiden.nl.



Foto: Eddo Velders

Buurtinitiatief Zuidwest van 26 februari

Op 26 februari was Piet de Boer, kunstenaar en bewoner van Zuidwest, de gastspreker op de alweer negende bijeenkomst van het Buurtinitiatief Zuidwest, een initiatief voor ouderen, waarvan de Lam Gods parochiekerken een van de organisatoren is. Piet de Boer vertelde aan de hand van een aantal van zijn kunstuitingen over zijn jeugd in Leiden en hoe hij de oorlogsjaren beleefde. Een bevlogen verhaal met veel herkenning voor de Leidenaren in de zaal.



Piet de Boer is ook maker van veel religieuze kunst. Wist u dat de Kruiswegstaties in de Antoniuskerk van zijn hand zijn? Hierboven twee van de negen(!) staties. Mooi om deze in De Goede Week toch in beeld te hebben nu de kerk dicht is.

Het ensemble Rendez-Vous zorgde voor prachtige muziek. Bericht over de volgende bijeenkomst volgt!

Voor het laatste nieuws over onze (vaste) vieringen en activiteiten, ga naar onze website.

Laudato Si

In september 2019 zijn we in Regio Zuid begonnen aandacht te schenken aan de encycliek van Paus Franciscus 'Laudato Si', de eerste woorden van het Zonnelied van de Heilige Franciscus. De paus vraagt alle mensen van goede wil om zorg te dragen voor de schepping en de schepselen die het moeilijk hebben. Filmavonden, lezingen en in de veertigdagentijd vier meditatieve avonden over de vier kwadranten van het logo dat door Carel Bruens is gemaakt: de Boom, ons gemeenschappelijk Huis, het Water en de groene Mens.

Zo wordt steeds duidelijker waar het om gaat. We kunnen ons geen volgelingen van Jezus noemen als we slecht zorgen voor Moeder Aarde en de arme mensen. Dat vraagt om een verandering, van onszelf en van onze omgeving en kleine stapjes doen al wonderen! Lees meer over het project op de website www.rkleiden.nl/laudato-si.



Rondom de Kerk
In de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden en omgeving

Parochiekerken van de HH. Petrus en Paulus

- De Goede Herder
- Hartebrug
- St Jans Onthoofding
- St Joseph
- Lam Gods
- H. Laurentius
- H. Lodewijk
- St. Petrus

Op 1 september 2019 is een bijzonder jaar in Regio Zuid van de parochie van start gegaan met als thema: 'DE SCHEPPING ONS EEN ZORG?'. Behalve deze website is er tevens een nieuwsbrief met de laatste informatie: Laudato Si Krant Nr. 1, Laudato Si Krant Nr. 2, Laudato Si Krant Nr. 3, Laudato Si Krant Nr. 4, Laudato Si Krant Nr. 5, Laudato Si Krant Nr. 6.

De afgelopen jaren zijn we nogal naar binnen gekeerd geweest; we moesten immers de nieuwe parochie die we met elkaar verbinden op orde krijgen. Nu wordt het de hoogste tijd om weer naar buiten te kijken en van ons te laten horen. Niet om ons kerken vol te krijgen maar om blijkt te geven dat wij dragers zijn van een geweldige toekomst van hoop en toekomst en dat wij daar werk van willen maken. De handen uit de mouwen dus.

Dit jaar vieren we het eerste jubileum van het verschijnen van de encycliek 'Laudato Si'. In dit bijzondere document spreekt paus Franciscus zijn zorg uit over hoe wij omgaan met de Schepping en haar schepselen. Een goede aanleiding voor de geloofsgemeenschappen in Regio Zuid om hier een thema jaar aan te verbinden. Een jaar met vieringen, gebed, kerken en activiteiten.

17 november 2019 was de Werelddag van het Verzet tegen de Armoede. Paus Franciscus heeft daarover een bijzondere brief geschreven voor alle gelovigen. Brief paus werelddag verzet armoede.

Nog een leestip uit de bijlage Trouw over Laudato Si: Kerkblad Turkmen

Laat u inspireren op zondag 1 maart 2020



Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregen-
boogmerenwijk.nl

In Memoriam Marianne Hoogervorst

Woensdag 18 maart is, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze pastor Marianne Hoogervorst overleden. Van februari 2015 tot februari 2020 was zij pastoraal werkster voor De Regenboog. Marianne was zeer geliefd. Velen beschouwen haar als de reddende engel van onze geloofsgemeenschap. In 2015 zaten we in een behoorlijke dip en was er weinig hoop voor de toekomst. Maar Marianne wist ons te inspireren en te bevoedigen. Dankzij haar vertrouwen en tomeloze inzet zijn we nu een vitale en gemotiveerde geloofsgemeenschap. We zijn haar daar zeer dankbaar voor. We zullen ons haar herinneren als de pastor die zo nabij was. Graag hadden we met een mooi feest afscheid genomen van onze pastor. Helaas kon dat niet doorgaan. De ziekte waartegen Marianne een jaar lang

heldhaftig heeft gevochten en hoopte overwonnen te hebben, keerde in alle hevigheid terug. Er was geen tijd meer voor een groots afscheid. Daarom is een delegatie met een mooie tas vol kaarten en brieven van leden van onze geloofsgemeenschap naar Marianne toe gegaan om thuis afscheid van haar te nemen. Een van de cadeautjes die Marianne aan onze geloofsgemeenschap heeft gegeven is het lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (Liedboek 416) Wij zijn ervan overtuigd dat Marianne haar ultieme levensdoel bereikt heeft en met open armen is binnengehaald in Gods Heerlijkheid. Dat zij ruste in vrede.



Nieuwe gezichten in De Regenboog

Op 1 maart is **W.E.M. Hoogendoorn (Willy)** aangesteld als pastoraal werkster in De Regenboog. In een feestelijke viering werd de benoemingsbrief voorgelezen door dhr. F. Vermeulen, waarna Mw. Hoogendoorn de zegen kreeg van ds. M. Buitenwerf. Tijdens haar studie theologie in Amsterdam, legde Willy een sterke nadruk op de bestudering van het Jodendom, Bijbelexegese en het Oude Testament, daar hoorde ook Hebreeuws bij. Vanuit die interesse is Willy ook lang lid geweest van de Katholieke Raad voor het Jodendom. Willy's carrière speelde zich



daarna op uiteenlopende plekken af: lesgeven aan studenten in de Hebreeuwse taal, pastoraal werk in de Kathedraal in Rotterdam, het opzetten van een pastorale bibliotheek voor het bisdom, vol energie aan het werk in het levendige Spangen (Rotterdam) en het mooie werk in een pastoraal team in verschillende ziekenhuizen in Den Haag. Na haar pensioen en het vertrek uit het Westeinde Ziekenhuis miste Willy haar werkzame leven. Ze ziet er enorm naar uit om hier in De Regenboog weer aan de slag te gaan.

Ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen, e-mail: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06 40 42 57 89.

Meer informatie over de diensten en vieringen op de website: www.deregenboogmerenwijk.nl

Op 15 februari is mgr. drs. T. Visser eervol ontheven van zijn functie als administrator van het RK vicariaat Merenwijk. Zijn opvolger is drs. **A.L. (Dolf)**

Langerhuizen, pastoor van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag. Voortaan wordt de Eucharistie gevierd op de **derde donderdag van de maand** in het Stiltecentrum. Aanvang 19.00 uur.



Vieringen via de website

De Regenboog houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Vieringen en activiteiten zijn voor de komende tijd gecancelled. Actuele informatie: www.deregenboogmerenwijk.nl. Om met elkaar verbonden te blijven en ons te laten inspireren door Gods Woord, maken onze pastores wekelijks een viering die iedereen via de website kan volgen. Ook is van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur het **Stiltecentrum** in de Regenboog toegankelijk en **open** voor gebed, het aansteken van een kaarsje, even tot rust te komen.

Tomas van Driel: "Geen protocollen"

"Ik werk niet met protocollen", zegt Tomas van Driel. Het gaat hem om menselijkheid. Dat is zijn werk maar ook zijn diepere doel in verpleeghuis Zuydtwijk, waar hij als geestelijk verzorger mensen begeleidt.

Kwetsbare mensen soms, mensen ook die in zijn woorden "soms leven in de sfeer van 40 jaar eerder, in de verzuiling." Bereikbaar zijn ze niet altijd. "Maar juist dan moet je luisteren, met respect en zonder doodoeners, naar hun pijn, hun onzekerheden. Soms



kun je dan helpen, en begrip kweken. En dan kan de omgeving zo veel van ze leren." Hij werkt met ongeveer 90 bewoners van zowel katholieken als protestantse huize. Voor hen organiseert hij maandelijks vieringen, afwisselend katholiek of protestants en, éénmaal per jaar, een Ziekenzalving. Sommige bewoners kerkten ooit in de nabije Antoniuskerk. Die band blijft: "Ik krijg van daaruit veel steun van vrijwilligers van beide geloven. Daar ben ik heel blij mee. En nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom."

Diaconieën luiden noodklok

De protestantse en RK-diaconieën van De Bakkerij luiden de noodklok in het recent verschenen verslag van de Individuele Hulp. De laatste tijd waait er een kille wind door Leiden.

Bezuinigingen, waarvan de meest kwetsbare inwoners de dupe zijn. Het Leidse armoedebeleid is op de schop, minima krijgen minder. En er zijn veranderingen op komst rond de opvang voor dak- en thuislozen. Bovendien gaat de 'Bed, Bad en Broodvoorziening' voor ongedocumenteerden sluiten, nog voor er zicht is op een alternatief.

Kerken moeten van zich laten horen

Als op zoveel fronten tegelijk kwetsbare groepen in de kou komen staan, moeten kerken wel van zich laten horen. Reden voor De Bakkerij om het Voortgangsverslag van de Individuele Hulp dit keer ook te sturen naar het College van B&W en de raadsfracties van de gemeente Leiden.



Uit het dagboek van Erica

Oma gaat op Stap heeft vele vrijwilligers die bij 'oma of opa' langs gaan. Uit het dagboek van vrijwilligster Erica:



"Iedere twee weken zoek ik mijn 'oma' op. Oma is een tijdje niet naar buiten gegaan vanwege haar gezondheid. Het gaat nu een stuk beter, ze kan weer lopen achter de rollator, er wordt geoefend met de scootmobiel in de gangen, dat was ze een beetje verleerd, en ze eet weer in het restaurant. Dit keer was het niet erg dat we niet naar buiten konden, want het was waterkoud. En zo maakten we het ons gezellig binnen. Ik had twee harinkjes voor mevrouw meegenomen en voor mezelf een bakje kibbeling. Ze was er helemaal verguld mee. Bij iedere hap was het: "Zo lekker is dit!" Daarna gezellig gepraat en thee gedronken. Ze vindt het "hartstikke

geweldig", dat ik haar op kom zoeken. Ik vind het leuk om dit te doen, het is een aardigheidje. Soms breng ik iets mee, soms trakteert mevrouw mij thuis op een chocolaatje of een koekje bij de thee. We hebben lekker gegeten en daarna Rummikub gespeeld, vier potjes! Oma bedankt mij meerdere keren, ze had weer genoten van mijn gezelschap!" Belangstelling om met Oma op stap mee te doen? Mail naar Paula van Kalmthout, pvankalmthout@debakkerijleiden.nl. Zie ook www.omagaatopstap.nl.

Lezenswaardige verslagen

In de afgelopen tijd verschenen diverse verslagen van organisaties, die mede worden ondersteund door de diaconieën van De Bakkerij.

Zoals het Jaarverslag 2019 van De Goemoers, die vorig jaar weer garant stonden voor de inzameling van 13 autoladingen babykleertjes en aanverwanten en de uitgifte van 36 babypakketten aan jonge moeders en gezinnen die extra steun goed kunnen gebruiken. En het Verslag van het Straatpastoraat Leiden, waarin straatpastor Femke Post vertelt over haar werk onder dak- en thuislozen en haar zorgen over de maatschappelijke zorg in onze regio. De loopbaanbegeleiders van De Werkwissel laten in hun verslag weten dat er afgelopen jaar 51 mensen begeleiding ontvingen, van wie 19 mensen zijn doorgestroomd naar werk. Wie meer wil lezen over het werk van deze organisaties, zie www.debakkerijleiden.nl.

Rondom...

Vertrouwen



"Het lot van duizenden Coronapatiënten ligt in handen van de zorgverleners, die kalmte samen laten gaan met doortastend handelen en vooral keihard werken. Intussen krijgen ze niet het vertrouwen van de zorgverzekeraars en overheidsinstanties, dat zij hun werk op integere wijze doen. Kostbare tijd gaat op aan urenregistraties en bellen met verzekeraars om vergoedingen van behandelingen te regelen. Velen zitten met een burn-out thuis door werkdruk. Zorgverleners klagen al jaren over bureaucratie en bemoeizucht. Geef deze zorgprofessionals hun autonomie terug. Zij weten het echt het beste." Zo schreef Eric Saris uit Zweeloo in een ingezonden brief, die op 26 maart in De Volkskrant stond. Mij uit het hart gegrepen! Autonomie teruggeven geldt ook voor bijvoorbeeld onderwijzers. Zij verstaan ook hun vak. De malligheid om van elk gesprekje met leerlingen en hun ouders verslag te doen in een systeem, met controle door hogere instanties en weet ik wie. Herinnert u zich nog dat op zondag minister Slob aankondigde dat de scholen dicht gingen en dat de leerlingen de maandagochtend erop al materiaal kregen om aan te werken om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden? De Corona-crisis is heel ernstig, wereldwijd. Ik hoop van harte dat iedereen vertrouwen aan (onder meer) zorgverleners en onderwijzers teruggeeft en de overheid overbodige bureaucratie stopt. Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

LAUDATO SI!

Paus Franciscus vraagt ons om beter voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Eco-tips deel 5: Composthoop

- zoek een plek in de halfschaduw voor de compost.
- gebruik een plek waar de burens geen last hebben van de geuren.



- begin de eerste laag met grof materiaal uit de tuin bijvoorbeeld takken.
- de tweede laag bestaat uit tuinafval en keukenafval.
- als derde laag

gebruik je tuinaarde.

- de composthoop moet vochtig gehouden worden en minstens één keer per jaar worden verplaatst.

de algemene benaming voor grond aarde is?

onze planeet ook aarde genoemd wordt?



30% van het aardoppervlak uit vasteland bestaat?

potgrond (aarde) uit bodemvocht, gronddeeltjes, compost en soms ook uit veen bestaat?

zandgrond vermengd met klei die je achter de duinen vind (geestgrond) bijzonder geschikt is voor het planten van bloembollen?

een mengsel van zand, leem en klei erg geschikt zijn voor een moestuin?

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

Dank U God voor... ... de Aarde

Gebed



Dank U voor de Aarde

Die ons te eten geeft,

Voor de planten en de bollen,

Voor de wormen en de mollen.

AMEN

Dieren en Planten in de Bijbel: Granen



De eerste boeren kwamen uit het Midden Oosten, de regio waar ook de Bijbel vandaan komt.



Ze verbouwden granen zoals tarwe en gerst om daarvan hun dagelijks brood te maken. Een goede graanoogst werd gezien als een zegen van God. De grote feesten van Pasen en Pinksteren vielen samen met de oogsten.

Egypte was bekend om de tarwe die in de vruchtbare velden langs de Nijl groeide.

Het graan werd opgeslagen in grote graanschuren. Jozef waarschuwde de Farao dat na zeven jaren van overvloed zeven jaarlang hongersnood zou komen. Onder Jozefs leiding verzamelde de Egyptenaren het graan in en sloegen het op. Toen de magere jaren aanbraken was er genoeg voor iedereen.

Jezus vertelt over zaad dat in goede grond valt en goed koren oplevert. Het lijkt op de mensen die het goede nieuws over God horen en begrijpen. Graan is ook een symbool van het eeuwige leven. De plant laat zijn korrels in de aarde vallen waar ze opnieuw geboren worden als jonge planten. Jezus zei: "Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht."



Jezus zei: "Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht."

"Geloof en studie andere werelden"

Chiara van Voorst, Daniëlle Hoogenboom en Pauline Buirma vertellen over het leven in hun katholiek studentenhuus. "Het is fijn om in een katholiek studentenhuus te wonen", dat vertelden de drie studentes.



Zij waren op zondag 9 februari te gast in het Geloofsgesprek op NP2. Vanuit hun flat in Leiden spraken zij over hun studie en hun geloof. Geloof, werk en studie zijn werelden die niet zomaar samenvallen. Dat merkte bijvoorbeeld Chiara bij haar studie psychologie. "Op momenten vond ik dat moeilijk, omdat er bij veel studenten een andere mind set is hoe je naar de mens kijkt, zonder Godsbeeld en zonder geloof in het bestaan van de ziel." Chiara is inmiddels afgestudeerd en aan het werk. Daniëlle Hoogenboom is nu tweedejaarsstudent psychologie. Ze vertelt dat ze elkaar in het

studentenhuus in het geloof kunnen helpen door samen op te trekken, samen te bidden en omdat je ook dingen bij elkaar na kunt vragen.

"Geloof op studie betrekken helpt"

Chiara: "Je kunt tijdens je studie snel het idee hebben dat je de enige bent die gelooft. Maar dat vergeet je al gauw als je hier thuis bent. En je kunt elkaar ook uitdagen in het geloof. Maar ook als je zaken meemaakt die je moeilijk vindt, kun je elkaar uitdagen en vragen: wat heb je zelf geprobeerd eraan te doen?" Pauline Buirma zit in het laatste jaar van de academische pabo. Ze geeft les aan kleuters. Dat is

bijzonder, vertelt ze. De kinderen zijn nieuwsgierig naar het leven en ze dagen je uit: wie ben jij en waar sta jij voor? Pauline: "Die vraag is niet in één dag beantwoord. Ik probeer iemand te zijn die de waarde ziet van het leven, van de mens en van alles wat we mogen leren en ontdekken." Ook zij vertelt dat geloof niet zomaar samenvalt met werk en studie. "Ik splits die werelden soms. Geloof is dan de Kerk en familie en thuis. En daarnaast heb ik nog mijn studie. Maar ik merk, bijvoorbeeld als ik me zorgen maak en een huisgenoot vraag om met me te bidden, dat het helpt als ik geloof ook betrek op mijn studie."

Bron: Bisdom Rotterdam

Lasergame en TienerMis

In februari ontmoetten de tieners een groep uit de H. Augustinusparochie om

met zijn allen in Leiden te gaan lasergamen, samen met kapelaan Boris Plavčić. Sommigen lagen snel

uit het spel, terwijl anderen er met gebruik van een hack in bleven. De schietrondes vlogen voorbij en vervolgens gingen ze naar Oegstgeest voor het eten. In de H. Willbrorduskerk werd daarna een TienerMis gevierd. Voorafgaand werd er speciaal gebeden voor intenties van de tieners zelf. Tijdens de preek werd aan de hand van drie tieners met elkaars handen vast de drie-eenheid uitgebeeld. En hoe Jezus je kan raken als een laserstraal (pieuw-pieuw!). Daarop werd de verlichting in de kerk gedimd, en kreeg iedereen een kaars waarmee ze het licht aan elkaar doorgaven, alsof het al Pasen was. Na de Mis ging de groep naar de McDonalds waar kapelaan Boris op een drankje trakteerde.



Foto: David Bizimana



Martin Tetteroo (74)

Vrijwilliger Hartebrug

Wat doe je precies?

Ik bezorg Rondom de Kerk bij de parochianen en ik zing als tenor in het Hartebrugkoor.

Hoe gaat dat concreet?

Ik krijg een seintje als het weer zover is. Dan ga ik met mijn stapeltje 'Rondoms' mijn 40 adressen langs op de Oude Singel en de Oude Vest. Ik geniet ervan, als je er langs loopt zie je al die huizen daar pas goed. Zo kun je studentenhuizen bijvoorbeeld herkennen aan de bank en de krat bier in de voorkamer. En zingen? Ik heb het eigenlijk altijd al gedaan, als kind al, in Noordwijk-Binnen, waar ik vandaan kom. Maar toen ging ik een opleiding tot verpleegkundige volgen in het Elisabethziekenhuis in Leiderdorp. Dus moest ik ook op zondagen gaan werken, en ja, toen kwam de klad erin. Nu ben ik met pensioen en heb ik weer de tijd. En ik doe het graag. Zingen is extra bidden, zeggen ze altijd, maar bovendien is het Hartebrugkoor een vriendengroep met een heel prettige en deskundige dirigent, Theo Goedhart. We zingen van alles, en het is ook leerzaam. Ik heb van hem bijvoorbeeld geleerd dat elke soort muziek weer zijn eigen stemtechniek vraagt. Mijn favoriete muziek? Romantisch, van mensen als Fauré en Mendelssohn.

Waarom doe je dat?

Ik ben gepensioneerd en ik wilde iets nuttigs gaan doen voor de maatschappij. Zo werk ik ook voor vluchtelingen. In de Hartebrug vind ik weer een heel gezellige familie. We drinken dan ook altijd koffie na afloop van een koorrepetitie. Maar het is meer dan gezelligheid alleen, het gaat ook om onderlinge verbondenheid.

Wat drijft je?

Het geloof. Wat dat precies is? Ik ben er niet zo zeker van, ik weet ook niet alles, ik ben ook niet zo heel recht in de leer. Maar ik kan wel zien dat het geloof iets doet met mensen. Ik had een broer, hij is vorig jaar overleden, hij was ongeneeslijk ziek. Hij was helemaal niet kerkelijk, maar hij vroeg mij toch om een woordje voor hem te doen op zijn uitvaart, in de kerk. Dan zie je toch hoe iemand teruggrijpt op het geloof, ook al weet hij dat het hem geen genezing meer zal brengen. Trouw blijven, ook als er niets meer is te verwachten, dat is mooi. Ik zag hem bidden op zijn sterfbed, ook op het laatst toen hij ons niet meer zag. Dan moet er toch een God zijn?

Wat betekent Pasen voor je?

De wederopstanding. Ieder jaar mogen we dat weer beleven. Prachtig.

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht



☎ 035 6946350
✉ info@deboog.nl
🌐 www.deboog.nl

Enkele komende feesten in het liturgische jaar



De Dialoog - Meesterwerk. Geestelijke helderheid, radicaliteit en liefdevol geloof. Haar gebedsleven en haar vertrouwvolle gesprekken met Jezus.
H. Catharina van Siena, 269 blz.
€ 14,75 - E-boek € 8,80
(haar feest is 29 april)



Honderd jaar Fatima - Over 'de belangrijkste Mariaverschijning ooit': de verschijningen, de godsdienstige en historische context, het zonnewonder, het derde geheim, het belang voor vandaag. Met 8 pp. illustraties.
G.J.M. van den Aardweg, 384 blz. € 14,50 - E-boek € 8,80
(13 mei is Onze Lieve Vrouw van Fatima)



In de school van de Heilige Geest - Wat er nodig is om open te staan voor de ingevingen van de Heilige Geest en daar aan te gehoorzamen. Met veel concrete tips.
J. Philippe, 80 blz. € 7,50
(Pinksteren valt dit jaar op 31 mei)

Drie spraakmakende boeken van kardinaal Sarah

God of niets - Indrukwekkend vraaggesprek met de Afrikaanse Curiekardinaal Robert Sarah, met als rode draad zijn bewogen leven met God en de radicaliteit van het Evangelie.
R. Sarah, 367 blz. € 14,50



De kracht van de stilte - "Zonder de stilte verdwijnt God in het lawaai. En dat lawaai wordt des te meer obsederend naarmate God meer afwezig is. Dan verdwijnt de wereld in het niets."
R. Sarah, 297 blz. € 14,50



Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde - Het is nodig dat onze jongeren weten van welke geschiedenis zij de erfgenamen zijn. Dit indrukwekkende boek sluit een trilogie af.
R. Sarah, 433 blz. € 18,50



BESTELLEN: VIA ADRES ZIE LINKS BOVEN EN WWW.DEBBOOG.NL

uitvaartverzorging

Janson & Bolland

071 5 12 21 12
dag en nacht bereikbaar

Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden



Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

Al meer dan 30 jaar uw adres voor uw:

- Rollators
- Rolstoelen
- Rolstoelauto's (inclusief onderhoud en APK)



Scootmobielen groot en klein,
zowel nieuw als gebruikt.
Inbouw kofferbak lift
Verhuur van scootmobiel aanhangers



Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net

Tevens verzorgen wij al uw reparaties en aanpassingen