

## Deelnemen

Pelgrims die in staat zijn om meer dan één uur in een normaal tempo zelfstandig te lopen, kunnen deelnemen aan deze reis. Ook is zelfstandig heuvels op en af lopen, zelfstandig de trap op en af lopen en zelfstandig instappen in een vervoermiddel voor jou geen probleem. Is dat zo? Aarzel niet: boek en ga mee!

## Prijs reisnummer RO2003

Pelgrim € 879,00  
Toeslag eenpersoonskamer € 210,00

## Zelf betalen of regelen

- Reis- en annuleringsverzekering.
- Vervoer van jouw woonplaats naar Schiphol v.v.
- Lunches, consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrim).
- Uitgebreide informatie over en de boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze reis vind je op onze website.
- Voor vliegreizen die worden uitgevoerd door een lijndienst gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.  
De annuleringskosten kunt u opvragen bij VNB

## Bij de reis inbegrepen

- Retourvlucht Amsterdam – Rome Fiumicino met KLM inclusief luchthavenbelasting, veiligheidstoelagen en één stuk ruimbagage per persoon
- Transfer van de luchthaven naar de accommodatie in Rome v.v.
- Vijf nachten verblijf in een driesterrenaccommodatie op basis van een tweepersoonskamer en halfpension (ontbijt en diner)
- Entreegelden Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel
- Openbaar vervoerkaart voor het gehele verblijf in Rome
- Nederlandse reisleiding en pastorale begeleiding gedurende de gehele reis
- Toeristenbelasting en bijdrage Calamiteitenfonds



VNB  
Postbus 40  
5000 AA Tilburg  
Telefoon (073) 681 81 11  
E-mail [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)  
Website [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)

# 7-DAAGSE inspiratiereis naar ROME

22 tot en met 28 mei 2020

Ga jij mee in de voetsporen van de eerste christenen?



reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten





# Ga mee met de parochie HH. Petrus en Paulus

In de voetsporen van de  
eerste christenen

Al **eeuwenlang** trekken christenen erop uit voor een pelgrimage naar heilige plaatsen. Wij gaan in de voetsporen van de H. Petrus en H. Paulus en we **bezoeken** meerdere religieuze en culturele hoogtepunten in Rome. We nodigen je uit om, met mensen uit de **parochie HH Petrus en Paulus** deze inspirerende reis mee te maken.

Pastoor W. Broeders, pastorale begeleiding  
J. Akerboom en D. Steures, reisleiding

Meer informatie?

Wij helpen je graag verder; neem contact op met

**Pastoor W. Broeders**

**T** 06 27 14 01 17

**J. Akerboom**

**T** 06 19 01 99 83

**VNB**

**T** (073) 681 81 11

**E** [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)

**W** [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)



Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief: als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)



Wat kun je verwachten?

Tijdens de reis laten we ons imponeren door de **vier hoofdbasilieken** en bezoeken we kerken die ons inspireren en meer vertellen over onze christelijke wortels. We ervaren de bijzondere Friezenkerk en mogen er samen met andere Nederlanders de eucharistie vieren. Wandelend door **Rome** beleven we een groot deel van de rijke geschiedenis van de stad en van ons geloof. We wandelen langs het Colosseum en bezoeken de oudste kerk van Rome: de San Clemente. Ook zien we paus Franciscus bij de audiëntie op het Sint-Pietersplein en bezoeken we de Vaticaanse Musea met de Sixtijnse Kapel.

Daarnaast is er voldoende vrije tijd om de toeristische highlights zoals de Spaanse Trappen, de Trevifontein en een van de mooiste pleinen van Europa, Piazza Navona te ontdekken. en te winkelen, een terrasje te pakken en samen de sfeer te proeven. We sluiten de reis af met een **indrukwekkend** bezoek aan een catacombe, de eerste christelijke graven buiten de stad.



Ontdek de Eeuwige stad!