

Lam Gods – Leiden

“Mededelingenblaadje”



“Lam Gods” is een van de parochiekernen van de RK Parochie HH. Petrus en Paulus voor Leiden e.o. en vormt samen met de Hartebrug en de Petrus de regio Zuid

Secretariaat:
Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden
telefoon 071-5310162
e-mail secr@lamgodsleiden.nl
open op dinsdag van 09:30 tot 11:30 uur

Website:
www.lamgodsleiden.nl

1 MEI tot 10 JUNI 2019

IN VERBAND MET VAKANTIE VAN DE OPSTELLER VAN HET MEDEDELINGENBLAADJE, IS DE MEI-EDITIE VOOR DE PERIODE T/M PINKSTEREN (9 JUNI).

AGENDA

Wo	01	19:00	Mariaviering	Antoniuskerk, dagkapel
Do	02	20:00	Bijbelstudie o.l.v. Marieke Maes	Antoniuskerk, pastorie
Vr	03	10:00	Viering 1 ^e vrijdag van de maand Koffie drinken na afloop	Antoniuskerk
Zo	05	09:30	Viering van woord en gebed	Antoniuskerk
Wo	08	19:00	Mariaviering	Antoniuskerk, dagkapel
Zo	12	09:30	Eucharistieviering, pater Moons Roepingenzondag, deurcollecte Vronesteyn	Maria Middelaeskerk
Wo	15	19:00	Mariaviering	Antoniuskerk, dagkapel
Zo	19	09:30	Eucharistieviering, pastoor Broeders	Antoniuskerk
Zo	19	15:00	Concert Capella Vocale	Maria Middelaeskerk
Di	21	14:00	Buurtinitiatief Leiden Zuidwest Catechese Met Leidse stadsdichter Marianne van Velzen en Blokfluitensemble Zoethout	Gebouw Apostolisch Genootschap César Franckstraat 38
Wo	22	19:00	Mariaviering	Antoniuskerk, dagkapel
Vr	24	19:15	Catechese: Filmavond	Romanuszaal
Zo	26	09:30	Eucharistieviering, pastoor Broeders Eerste Heilige Communie Kinderkoor	Maria Middelaeskerk
Ma	27	10:30	Eucharistieviering	Schouwenhove
Wo	29	19:00	Mariaviering	Antoniuskerk, dagkapel
Do	30	10:00	Hemelvaartsdag Eucharistieviering, pater Van Ulden	Antoniuskerk
Zo	02/6	09:30	Eucharistieviering pastoor Broeders	Maria Middelaeskerk
Do	06/6	19:00	Bijbelstudie o.l.v. Marieke Maes	Antoniuskerk, pastorie
Zo	09/6	10:00	Oecumenische Pinksterviering	Antoniuskerk

DE VREDE VAN CHRISTUS, TUSSEN GAVE EN OPGAVE.

In het evangelie van beloken Pasen horen we hoe Jezus, na Zijn Verrijzenis, de leerlingen als eerste vrede toewent. Dat deze vrede van Christus geen gemakkelijke vrede is, zijn we ons met Pasen pijnlijk bewust geworden. De aanslagen in Sri Lanka op hotels en kerken hebben het leven geëist van circa 300 mensen. Het laat ons een kant zien van ons menszijn en samenleven waar we niet trots op hoeven te zijn. Als mensen zijn wij tot groot goed en groot kwaad in staat. Eerder heeft Jezus tot zijn leerlingen gezegd: 'Mijn vrede geef ik jullie, mijn vrede laat ik jullie'(Joh. 14:27). Vrede wordt ons gegeven maar ook nagelaten, een erfenis waar we zorg voor moeten dragen, waar we werk van moeten maken. Vrede is een gave en een opgave. In het licht van grote menselijke drama's als in Sri Lanka kunnen we ons misschien klein en machteloos voelen, maar vrede is als een olievlek die klein begint en zich verder uitspreidt. Het begint in ons eigen hart, het begint daar waar wij aan onze verschillen voorbij oprecht een hand uitsteken naar een medemens en deze vrede toewensen. Vrijdagavond 26 april hier in Leiden vond dit op bijzondere wijze plaats toen gelovigen uit alle religies elkaar die hand reikten. 'Terreur', zo beleden ze, 'heeft geen religie'. Vrede heeft wel mensenhanden om ervan te delen. Een mooi initiatief van de Leidse Islamitische geloofsgemeenschappen en het Levensbeschouwelijk Platform.

Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

OVERLEDEN

Op 24 april overleed Catharina Maria Schrama-de Moel op de leeftijd van 91 jaar. In haar verliezen we een zeer actieve en betrokken parochiaan. Zij was lid van ons Lam Godskoor sinds 1971. We namen afscheid van haar op 29 april tijdens de uitvaartplechtigheid in de Maria Middelaeskerk op 29 april.

MEIMAAND MARIAMAAND

In mei wordt iedere woensdagavond om 19:00 uur een korte Mariaviëring gehouden in de dagkapel van de Antoniuskerk.



Deurcollecte voor 'Vronesteyn' centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam.



'Welke belofte draag jij mee in je hart?'

Op 31 januari, het feest van Don Bosco, verscheen de boodschap van Paus Franciscus voor Roepingenzondag 2019. In dit document schrijft de Paus over roeping. Roeping houdt een belofte in, maar brengt ook een risico met zich mee. Roeping betekent bereid zijn om zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van de Heer.

De Paus denkt op de eerste plaats aan de roeping tot christelijk leven, die wordt ontvangen bij het doopsel. Het leven is geen stom toeval, maar een geschenk. We zijn Gods geliefde kinderen, verzameld in de grote familie van de Kerk. Hier ontstaat en ontwikkelt zich het christelijk leven, dat zijn uitdrukking vindt in die beslissingen, die een specifieke richting geven aan onze persoonlijke weg en die tegelijkertijd bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk in onze wereld. De Paus noemt hierbij de beslissing om in Christus te huwen en een gezin te stichten, de roepingen die te maken hebben met het werkzame leven, de toewijding aan naastenliefde en solidariteit, met sociale en politieke verantwoordelijkheden. 'Deze roepingen maken ons dragers van een belofte van goedheid, Liefde en rechtvaardigheid, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze samenlevingen en culturen, die nood hebben aan moedige christenen en aan authentieke getuigen van het koninkrijk van God.'

Over een roeping tot het gewijde leven of het priesterschap zegt de Paus, dat de ontdekking van een dergelijke roeping spannend kan zijn, tegelijkertijd angstig kan maken. Er kan veel innerlijke weerstand zijn bij de beslissing om jezelf totaal te geven, alles achter te laten en de Heer te volgen, je volledig aan Hem toe te wijden en te delen in Zijn werk, vooral als in de omgeving, waarin je leeft, niet langer plaats lijkt te zijn voor God en het Evangelie.

Maar, zegt de Paus, er kan geen groter geluk zijn dan je leven op het spel te zetten voor de Heer. En met name jongeren geeft hij d boodschap mee: 'Wees niet doof voor de roepstem van de Heer. Als Hij je roept om zijn weg te volgen, trek dan niet de roeriemen terug in de boot, maar vertrouw op Hem'

Voor gewijden en leken geldt op deze dag om na te denken over de vraag:

‘Welke belofte draag ik mee in mijn hart?’

Op Roepingenzondag wordt van de gehele kerkgemeenschap gevraagd om te bidden, opdat de geroepenen hun roeping kunnen onderscheiden en de goede koers in hun leven kiezen.

Er zal op zondag, 12 mei ook een kerkdeurcollecte worden gehouden ten bate van de Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn, om in de kosten van deze opleidingen te delen.

FILMAVOND IN DE ROMANUSZAAL

VRIJDAG 24 MEI

Vrijdagavond 24 mei, aanvang 19:15 uur ‘Song for Marion’. Na afloop wordt de film besproken o.l.v. pastoraal werker Marlène Falke. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom, toegang en consumpties gratis.

Aanmelden bij: arendse.corry@hetnet.nl



Een hartverwarmend verhaal over het liefdevolle huwelijk tussen de gepensioneerde chagrijn Arthur en de immer vrolijke Marion. Marions grootste passie is optreden met het lokale zangkoor, terwijl Arthur vooral klaagt dat ze zichzelf voor schut zet. Maar door een ingrijpende

gebeurtenis ziet hij zich gedwongen opnieuw naar zijn levenshouding te kijken. Met een beetje hulp van de charmante koorleidster Elizabeth kruipt Arthur langzaam uit zijn schulp. Met humor wordt ons een spiegel voor gehouden over onze omgang met elkaar. Een mooie mix tussen een ‘feelgood’ film en drama. De film is uit 2012.

Op zondag 26 mei doen Jente, Suze en Gabriela hun 1e Heilige Communie. Zij hebben zich amen met de communicantjes van de Hartebrug hierop voorbereid. U bent van harte uitgenodigd om op zondag 26 mei 2019 hun Eerste Heilige Communie mee te vieren in de Maria Middelaeres kerk om 9:30 uur. Onze communicantjes zingen allemaal mee in het kinderkoor "De Vlammetjes", dus het beloofd extra feestelijk te worden!

De EHC-viering is een welkom in onze geloofsgemeenschap voor Jente, Suze en Gabriela, maar het zal ook een afscheid zijn voor Jolien van der Lelij en Nicolien Joziasse. Zij hebben 9 jaar samen in de communiewerkgroep vele kinderen voorbereid op hun eerste communie, de afgelopen jaren samen met Maaïke Elink Schuurman van de Hartebrug. Jolien en Nicolien dragen nu graag het stokje over aan nieuwe vrijwilligers.

Kinderen tussen 7 en 10 jaar enthousiast maken voor het geloof, dat wil jij toch ook? Aan de hand van het project Gods Grote Geschenk en uitgewerkte thema's wordt in kinderbijeenkomsten met een mix van luisteren, leren en doen het geloof op een leuke en speelse manier overgebracht op de kinderen. Heb je interesse om het stokje over te nemen? Neem dan contact op met Jolien (ralphenjolien@gmail.com) of Nicolien (nicolienjoziasse@gmail.com).

Vrijdag 31 mei is er weer 'Maaltijd Plus' in de Verdieping, Stevensbloem 265. Dit maal gaan we kijken naar een film; welke blijft nog even een verrassing. Onze kok Reggy van West bereidt weer een smaakvolle maaltijd. Een ieder is van harte uitgenodigd. Meldt u zich wel even aan (intekenlijst achterin de kerk).

Het Buurtinitiatief organiseert middagen waarbij elke buurtbewoner en bij de wijk betrokkene welkom is. Deze keer zal de Leidse stadsdichter Marianne van Velzen eigen gedichten voorlezen en over haar functie van stadsdichter vertellen. De middag zal muzikaal worden omlijst door het blokfluitensemble Zoethout. Ook zal er gelegenheid zijn om in groepjes te praten en zo buurtbewoners beter te leren kennen. Ieder die dat wil kan een mooi gedicht meenemen en in zo'n groepje voorlezen.

Doel van de bijeenkomsten is zin aan het leven te geven en sociale contacten te bevorderen. Het is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Leiden-Zuidwest, de RK parochiekerk Lam Gods en het Apostolisch Genootschap. De bijeenkomsten in 2019 worden financieel ondersteund door de Stichting Carolusgulden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De bijeenkomst op 21 mei vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38.

DE LEIDSE STADSDICHTER

Dinsdag 21 mei 2019
14.00-16.30 uur
Gebouw Apostolisch Genootschap
César Franckstraat 38

MARIANNE VAN VELZEN vertelt over haar functie van stadsdichter van Leiden en leest eigen gedichten voor. Blokfluitensemble ZOETHOUT verzorgt de muzikale omlijsting.

In groepjes praten we na om zo onze buurtbewoners beter te leren kennen.

Buurtinitiatief Leiden Zuid-West:
 Voor ouderen in de wijk – iedereen is welkom.

Het buurtinitiatief is een initiatief van PKN Zuidwest, RK-kerk Lam Gods en ApGen, en wordt financieel ondersteund door Stichting Carolusgulden.

Inlichtingen: Anne Wipkink
 Schubertlaan 47 2324 CN Leiden
 Email: a.wipkink@kpnplanet.nl

Een vrijwillige bijdrage aan de kosten wordt op prijs gesteld

Concert Capella Vocale

19 MEI 15:00 uur

O, let me live

Monique Schendelaar *dirigent*

m.m.v. Emma Brown *mezzo sopraan*

o.a. Byrd, Elgar, Purcell, Rutter, Tavener, Tomkins, Weelkes

Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden

€14 voorverkoop en €16 aan de deur (€8 voor kinderen < 12 jaar)

Reserveren via www.capellavocale.nl

ZING JE MEE?

Met het
kinderkoor "de Vlammetjes"
o.l.v. dirigente Tammerly

Repetitie:
Donderdags van 18.30 tot 19.30uur

Maria Middelaeskerk
Rijndijk 283 te Leiden

TOT DAN!!

Info: pleune@ziggo.nl / wortelbv@hotmail.com

MARIA MIDDELAESKERK IN OPEN MONUMENTEN DAGEN

14 EN 15 SEPTEMBER



De Maria Middelaeskerk wordt dit jaar opgenomen in het programma van de Open Monumenten Dagen op 14 en 15 september. Er wordt een mooi programma voorbereid om bezoekers kennis te laten maken met ons mooie kerkje. Meer informatie volgt later.

INTENTIES

Zondag 5 mei

09:30 uur Antoniuskerk
Viering van woord en gebed

Voor de overledenen:
Catherine Schrama
Jan Vreeburg
Cornelia van Emmerik

Zondag 12 mei
Roepingenzondag
Deurcollecte Vronesteyn

09:30 uur Maria Middelareskerk
Eucharistieviering pater Moons

Voor de overledenen:
Ineke Buis
Bas Prins
Catherine Schrama

Zondag 19 mei

09:30 uur Antoniuskerk
Eucharistieviering pastoor Broeders

Voor de overledenen:
Catherine Schrama
Ouders Strijk-Biesjot
Joke Nijhof-Strijk

Zondag 26 mei

09:30 uur Maria Middelareskerk
Eucharistieviering pastoor Broeders
Kinderkoor
Viering 1^e H. Communie

Voor de overledenen:
Catherine Schrama
Jari Savenije en zijn opa Jan Boots



Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag

10:00 uur Antoniuskerk
Eucharistieviering pater Van Ulden

Voor de overledenen:
Ineke Buis
Bas Prins

Zondag 2 juni

09:30 uur **Maria Middelareskerk**
Eucharistieviering, pastoor Broeders

Voor de overledenen:
Cornelia van Emmerik
Johanna de Koning-van Rijn

Zondag 9 juni

09:30 uur **Antoniuskerk**
Oecumenische viering
Pw. Marlène Falke, ds. Ellis Ezinga

Voor de overledenen:
Ineke Buis en
Bas Prins
Hans en
Pieter Noordman
Catherine Schrama en
Familie Schrama-de Moel

Het Mededelingenblaadje van de Lam Gods is een lokale aanvulling op 'Rondom de Kerk', het gemeenschappelijke blad voor de parochie van de HH. Petrus en Paulus voor Leiden en Ommelanden.

Ontvangt u dit mededelingenblaadje nog niet per e-mail?

Meld u aan op secretariaat@lamgodsleiden.nl

Voor meer nieuws uit de Regio Zuid:

Hartebrugkerk: <http://www.hartebrug.nl/nieuws>

Petruskerk: <http://www.sintpetrusleiden.nl/index.php?page=parochieblad-de-haan>