

Praktische Informatie



H. Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden
(hoek Churchilllaan en Vijf Meilaan)
Contact: Jan Akerboom janakerboom@casema.nl
06-19019983 of 071-5766862

Parkeren bij de Antoniuskerk:

- In de buurt (o.a. terrein achter Vijf Meihal): maandag t/m vrijdag van 0900 tot 19:30 uur 1e en 2e uur € 0,10 per uur
- In de parkeergarages bij AH XL en onder de Luifelbaan: blauwe zone, parkeerschijf verplicht. Geopend van 0800 tot 2200 uur.



Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40a , 2313 DM Leiden
Contact via het secretariaat: 071 - 512 19 12
secretariaat@sintpetrusleiden.nl

Parkeren bij de Sint-Petruskerk:

- In de buurt: maandag t/m zaterdag tot 19:30 uur € 2,00 p/uur



Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Contact: Victoria Twist vj.twist@kpnplanet.nl
071-5236556 of 06-34253984

PARKEREN:

Speciale regeling voor de Paaswake op zaterdag 31 maart

Gratis parkeren op parkeerterrein Haagweg met vervoer naar de Hartebrugkerk

Bij aankomst op het parkeerterrein neemt men een inrijkaart, parkeert de auto en laat zich brengen naar de Hartebrugkerk. Bij binnenkomst in de kerk meldt men zich bij de gastheer die dan een uitrijkaart zal verstrekken.

Drie dagen samen op weg naar Pasen

Het Paastriduüm 2018

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
De Paaswake



in de parochiekernen
Lam Gods

Sint Petrus en Hartebrug

Samen het Heilig Triduüm vieren

Het Heilig Triduüm: Drie dagen waarin we onderweg zijn naar het hoogfeest van Pasen. In Regio Zuid gebeurt dat dit jaar op een bijzondere wijze. Als geloofsgemeenschappen zullen we het Triduüm samen vieren. We beginnen in de H. Antonius op Witte donderdag, vieren Goede Vrijdag in de H. Petrus en tenslotte de Paaswake in de Hartebrugkerk. Van harte uitgenodigd, een inspirerend Triduüm toegewenst en een goede voorbereiding op Pasen.

Marlène Falke

Donderdag 29 maart: Eucharistieviering van Witte Donderdag

Het Paastriduum begint met de Eucharistieviering van Witte Donderdag. Wij herdenken het Laatste Avondmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn dood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit laatste avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.

Ook heeft Jezus op die avond de voeten van zijn leerlingen gewassen en hun de opdracht gegeven om Zijn voorbeeld te volgen. Daarom wordt tijdens de viering een aantal parochianen uitgenodigd om door de voorganger hun voeten te laten wassen.



Aan het eind van de Mis wordt het Allerheiligste naar een rustaltaar gebracht als teken van meelevende rouw met Christus in de Hof van Olijven. Er is hier gelegenheid om met Jezus een tijdje te waken.

Locatie: Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13, Leiden

Tijd: 19.00 uur.

Op **Goede vrijdag** wordt er in alle kernen een **Kruisweg** gehouden.

11.00 uur De Kruisweg voor kinderen (7+) in de **Hartebrugkerk**

15.00 uur De Kruisweg voor kinderen in de **Sint Petruskerk**

15.00 uur De Kruisweg in de **Hartebrugkerk**

15.00 uur De Kruisweg in de **Maria Middelaars**

Om 16.00 uur begint de tocht met het kruis door de stad bij de **Lodewijkkerk**. Iedereen is welkom om mee doen.



Vrijdag 30 maart: Plechtigheden van Goede Vrijdag

Uit eerbied voor het sterven van Christus wordt op Goede Vrijdag de Eucharistie niet gevierd. In de avond komen wij bijeen voor deze eenvoudige, maar zeer indrukwekkende Gebedsdienst. Wij worden, door het lezen van het Lijdensverhaal van Johannes, de Grote Voorbeden voor Kerk en Wereld en het Vereren van het Kruis, verbonden met het Lijden en Sterven van Christus.

In de eenvoudige Communieritus die tot slot wordt gehouden nuttigen wij de Heer vanuit het Rustaltaar en verbinden we ons met Hem. Zo komen Witte Donderdag en Goede Vrijdag ook in de liturgie weer samen.

Locatie: Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40a, Leiden

Tijd: 19.00 uur

In de Antoniuskerk is er om 19.00u ook een Oecumenische Goede Vrijdagviering

Zaterdag 31 maart: Paaswake

Als Stille Zaterdag met het invallen van de duisternis ten einde komt, mag de Paaswake beginnen. In het donker wordt het Paasvuur en de Paaskaars ontstoken. "Lumen Christi" zingt de priester "Deo gratias" antwoordt iedereen.

De vele lezingen uit het Oude Testament vertellen hoe God vanaf het begin bezig was met de mensen en hoe Hij uiteindelijke Zijn zoon in de wereld zond, Die voor ons stierf en verrees. De Paasnacht is ook de nacht van de dopelingen. Ze komen tot nieuw leven in het Sacrament van het Doopsel en dragen het Paaslicht mee door het leven.



Locatie: Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110, Leiden

Tijd: 21.00 uur